

Ras Kraabel

VOOR NEDERLANDSTALIGEN IN OMAN



ON THE MOVE
van Oman naar China

MUSANDAM
Reisverslag

KINDERFEEST
Januari 2013

VOC SCHIP DE AMSTELVEEN
Maritiem Archeologisch onderzoek in Oman

FEBRUARI 2013
JAARGANG 28/ NUMMER 2





DR. ELKE HEITZ MRCVS - DR. NATALI KRANJEC DVM - DR. PETAR BOGUNOVIC DVM - DR. HETTY PENNINKHOF DRs.

- * Adopt a cat or dog - Sponsor a cat or dog Project
- * Consultations - Vaccinations - Operation
- * Fully Equiped Hospital
- * Horse Treatment and Medications
- * House Calls by Appointment
- * **24 HR Emergency Service - 92703273 out of hours only**
- * Full Import and Export Service
- * IATA Approved Travel Kennels
- * Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- * Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- * Beaphar - XtraVital




Opening hours: Sat-Wed 08.30 - 13.30 & 16.00 - 19.00 Thursdays 09.00 -13.00. Consulting Hours: Sat - Wed 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00
 Location: Way 1822, Building 1467, Qurm, Sultanate of Oman - Postal Address: PO Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman
 Tel.: +968 24562263 - Fax: +96824562804 - Email: info@muscatvets.com - Website: www.muscatvets.com



Ticket sales start @ Kinderfeest 31 January 35 OMR pp. incl. all meals and beverages.



MARCH 14
19.00 HOURS
DRESS: WHITE

Tickets: Griet 97233726 Cees at PDO 95720195
MacKenzies MSQ open 07.00-20.00, PDO Club front office

Van de redactie

'Al die willen te kaap'ren varen
 Moeten mannen met baarden zijn
 Jan, Pier, Tjores en Corneel
 Die hebben baarden, die hebben baarden
 Jan, Pier, Tjores en Corneel
 Die hebben baarden, zij varen mee...'

Alle mannen met baarden mochten meespelen in een docu-mentaire over de VOC, daarover een stukje in deze Raskrabbel.

Nog zeer vers in mijn geheugen ligt het Kinderfeest. Mijn kinderen maar ook vele kinderen om mij heen hebben een prachtige middag gehad! En dat dankzij de vele, vele vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben, geweldig werk! De foto's vindt u terug in deze Raskrabbel, tevens de foto's van Sinterklaas en de Nieuwjaarsduik.

Stan en Anneke wonen sinds een jaar met hun drie kinderen in Beijing, China. In deze Raskrabbel leest u hoe het daar met hun gaat. Verder nog veel interessante artikelen en aanbiedingen. We wensen u veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Renate en Roos

p.s. De deadline voor de volgende Raskrabbel is 1 mei. Dus heb je nog een leuk verhaal, schroom niet en mail het naar raskrabbel@hotmail.com
 Alle inbreng is welkom !

De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt drie maal per jaar.

Kostenloos aan te vragen in Oman via Helga Tjiben of via het emailadres: raskrabbel@hotmail.com

Heb je ook iets leuks om in te sturen? Super! Lever dan je tekst aan in een Word-document. We houden circa 450 woorden per pagina aan, dan heb je nog wat ruimte voor foto's. Je afbeeldingen graag apart aanleveren in hoge resolutie (300 dpi) als jpg, tiff of eps bestand. De redactie van de Raskrabbel neemt in principe de aangeleverde stukken integraal over. Indien nodig behoudt zij zich in uitzonderingsgevallen het recht voor om teksten aan te passen. Teksten worden gescreend op grammatica en spelling.

COVERFOTO: 'Kamelenrace' door Agnes van der Gaag

HOOFDREDACTIE
 Renate Buijsman-Derks
 Roos Lankhaar

VASTE SCHRIJVERS
 Renate Buijsman-Derks
 Roos Lankhaar
 Ilse van der Horst
 Evert Moes

CORRECTIES
 Renate Buijsman-Derks
 Roos Lankhaar

VASTE FOTOGRAFEN
 Agnes van der Gaag
 Suzanne Banning

LAY OUT
 Hinke Catsburg
 Alexandra Jansen



V.L.N.R.: Renate Buijsman-Derks, Roos Lankhaar, Ilse van der Horst, Evert Moes, Suzanne Banning, Alexandra Jansen, Helga Tjiben

DISTRIBUTIE
 Helga Tjiben

FINANCIËEL BEHEER EN ADVERTENTIES
 Goos Bakker

WEBSITE
 www.deraskrabbel.nl



ADVERTEERDERS
 KLM, Al Qurum dierenarts, BB&L, Qurum Medical Centre, Planning Masters

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door het Holland Comité.



VASTE RUBRIEKEN

- 3 Voorwoord
- 4 Inhoudsopgave
- 5 Holland Comité
- 8 On the move
- 13 Schrijverspen
- 26 Mijn baan in Oman
- 28 Restaurant Review
- 34 Kinderpagina
- 36 Financiële Perikelen
- 40 Ambassade

REPORTAGES EN FOTO'S

- 6 Uit de oude doos
- 11 Hoe word ik zwemjuf?
- 12 Op bezoek bij Amouage
- 14 Sinterklaas
- 16 Muscat - Salalah - Muscat
- 20 Batterij inzameling Sohar
- 21 Kinderboek 'de Roversgrot'
- 21 Marathon
- 22 Nieuwjaarsduik
- 24 Musandam
- 29 Simia Medi Spa
- 31 VOC Schip de Amstelveen
- 32 Filmset VOC documentaire
- 38 Kinderfeest

AANKONDIGINGEN

- 2 Oranje Bal
- 40 Avondvierdaagse
- 41 Prikbord
- 42 Vrijmarkt



Beste Nederlanders en Nederlandstaligen,

Het nieuwe jaar is al weer ruimschoots begonnen, maar toch wil ik graag nog even terugblikken op onze laatste activiteit van 2012, de intocht van Sinterklaas. Terwijl iedereen op het strand stond te kijken naar de prachtige aankomst per boot, onstondt grote verwarring toen bleek dat Sint niet aan boord was! Gelukkig kwam dit helemaal goed toen de Sint geheel in Omaanse stijl aan kwam op een kameel. Onder luid gezang van alle aanwezige kinderen werd hij daarna naar de gymzaal van de PDO-school geleid, waar uitgebreid werd ingegaan op het hele aankomst avontuur, natuurlijk onder het genot van grote hoeveelheden pepernoten. Een groot succes, evenals de huisbezoeken een week later.

De dag voor het begin van de kerstvakantie hebben 21 kinderen afgezwommen en hun A, B of C-zwemdiploma gehaald, allemaal natuurlijk hartelijk gefeliciteerd! Ook de zwemlessen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels weer begonnen en nu onder leiding van een volledig gediplomeerd team van zwemjuffen.

Het eerste event van het nieuwe jaar was de Nieuwjaarsduik, dit keer met bijna Nederlandse omstandigheden qua weer. Toch heeft een heel aantal mensen, en vooral veel kinderen, het aangedurfd een duik te nemen, om vervolgens op te warmen met een lekkere kop erwtensoep. Zowel Sinterklaas als de Nieuwjaarsduik hebben dit jaar een record aantal bezoekers opgeleverd, wat aantoont dat de Nederlandse gemeenschap in Oman nog steeds groeit en zeer actief is.

Op 31 januari gingen de poorten open voor ons grootste event, het Kinderfeest, dit jaar met thema "Fairytale Festival". De prachtig uitgewerkte details, traditionele attracties en vele (100+) vrijwilligers hebben een fantastisch feest opgeleverd voor een groot aantal kinderen van zeer diverse nationaliteiten.

Vooruitkijkend zal de Avond-4-Daagse georganiseerd worden van 2-6 maart, gevolgd door het Oranjebal op 14 maart 2013. Het thema van het Oranjebal, zeer origineel gepresenteerd tijdens de Nieuwjaarsduik door middel van een film, is "SensationNL white", en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Verder staat een Eetsafari in de planning, op veler verzoek als opvolger van het Progressive Dinner. Meer informatie hierover volgt.

Omdat er veel nieuwe mensen zijn aangekomen wil ik graag nog even wijzen op onze website www.nederlandersinoman.com, en onze mailinglijst. Als je niks wilt missen van onze activiteiten, geef je dan op via secretary@nederlandersinoman.com. Ook als je graag wat wilt bijdragen, in een commissie of anderszins, laat het even weten, alle inzet wordt zeer op prijs gesteld.

Heel veel plezier bij de komende activiteiten en tot ziens!

Karen Thijs
Voorzitter Holland Comité

Voorzitter	Karen Thijs
Secretariaat	Kariénke Boeyinga-Querner
Penningmeester	Goos Bakker
Techniek & Opbouw	Sjoerd Wijstma
Impressariaat	Yvonne van den Wildenberg, Fokje Koster-van der Sluis, Arjan Vos, Ans Goossens en Deborah Contini
Ras Krabbel liaison	Renate Buijsman-Derks, Roos Lankhaar
Oranjebal	Dennis Mulder
Kinderfeest	Sander Nijman
Zwemvierdaagse	Renate Buijsman-Derks
Zwem ABC Muscat	Claudia Blom, Pamela Holst en Miriam Mulder
Avondvierdaagse	Monique Oink
Sinterklaas	Mariska Schrage
Vrijmarkt	Juliette Veen-Weytingh

het Holland Comité wordt gesponsord door



DEADLINE KOPIJ VOLGENDE UITGAVE: 1 MEI 2013



Uit de oude doos

Door Klaas Bakker

Oman 1975, nog wat nieuws uit de oude doos....

Toen ik aankwam in Oman, moest ik zelf een auto kopen. Mijn keus viel op een R5 (Renault), een donker blauw wagentje, hoog op zijn wielen. Ik kocht hem 's avonds en vond de volgende morgen uit, dat de ramen behoorlijk onder de roest zaten. Ja, zei de dealer, zo zijn alle auto's in Oman vanwege de zoute omgeving hier dicht bij zee. Omdat ik het wagentje graag wilde hebben, ook vanwege zijn prijs (er zat geen airco in) nam ik het roestige wagentje maar mee.

Het was een groot succes, nooit heeft hij ons laten staan, hij klauterde door de wadi's en beklom iedere berg, soms zo steil, dat het rode oliepeil lampje brandde. Op een van deze expedities werd Sur weer eens aangedaan. Het bleef interessant om de dhow werkplaats te bezoeken. De boten werden ook gebouwd door Omani's zelf, niet zoals nu door Indiërs onder toezicht van een Omani. Alles werd grotendeels met de hand gedaan. De spanten van de boten waren krom in alle mogelijke variaties.

Ook de kinderen wilden in het blauwe autootje rijden. Dus werd er in Oman een rij-examen gescoord. Dit ging op de volgende manier. Eerst rijden naar een leeg terrein, daar achteruit parkeren naast een andere auto, het par-

keervak was oneindig want de strepen ontbraken. Kosten: een fles whisky en een krat bier.

Na 2 jaar vertrok ik weer naar Nederland en omdat er geen airco in het blauwe autootje zat, wilde niemand hem overnemen. Ik heb hem per luchtvaart maatschappij laten versturen naar Brussel, wat helemaal niet duur was (minder dan 100 dollar). Dat kwam, omdat sommige vliegtuigen leeg weer terug vlogen naar Europa. In Brussel had ik wel wat problemen, omdat hij eerst verzekerd moest worden voordat ik er mee op de weg kon.

Ik zei, "wat nu?" Hij grijnsde mij toe en ging aan het werk

In Muscat was de Matrah Suq altijd een aantrekkelijke plek om rond te lopen en alle Omaanse handelaren bezig te zien. Er waren veel goudzaakjes, die vooral door de Omaanse dames werden bezocht. Tijdens mijn verblijf in Oman was mijn lichaamsgewicht enigszins toegenomen door de warmte en de inname van vocht, zodat mijn trouwring nogal knelde. Ik legde het probleem voor bij een van de zilvermeders en voor dat ik er erg in had, had de man met een tangetje de ring al doorgeknipt, Ik zei, "wat nu?" Hij grijnsde mij toe en ging aan het werk. Zonder mijn vinger te meten, zette hij er een stukje



tussen en na een poosje schoof hij hem weer om mijn vinger. De naam en trouwdatum stonden er nog ongeschonden in. Kosten: baksjies.

Verzekering dekt de schade??

Op de zondagochtend vlogen we altijd naar Fahud. We werden dan met een busje opgehaald bij de club en SCHEURDEN dan naar het vliegveld in Seeb. 's Morgens vroeg waren er ook veel herders met hun geiten onderweg naar de weinige groene sprietjes en staken dan zo de weg over.

Tijdens een van deze ritten miste de chauffeur met piepende remmen net de kudde, die altijd voorrang kreeg. Toen de laatste geit overgestoken was, trok de chauffeur snel weer op en kon een nakomer niet meer missen, een grote oude bok met grote horens. Met een klap vloog hij tegen de bus op en zijn horens boorden hun weg dwars door het busje. De chauffeur moest uitstappen om de horens met bok uit de bus te trekken en eenmaal los, rende de bok z'n maten achterna. Verzekering dekt de schade??

Fahud

Ons onderkomen in Fahud was een ruime kamer, met airco en warm en koud stromend water. Als je lekker koud wilde douchen dan deed

je dat als volgt. Je zette de warmwater boiler niet aan, die hing in de kamer met airco en aan het eind van de dag was het water in de boiler lekker koel en dan draaide je de warmwaterkraan open en....heerlijk gekoeld water kwam uit de warme waterkraan. Uit de koude waterkraan kwam warm water, omdat de leidingen de hele dag in de brandende zon lagen.

Lipton Tea

De kamelen liepen altijd los in het kamp van Fahud rond en het liefst bij de vuilnisbakken, waar altijd nog wel wat eetbaars was. Tijdens hun "maaltijd" ging er ook wel eens een theezakje mee naar binnen, maar het draad met het label bleef tussen hun tanden hangen. Zo gebeurde het soms, dat de hele kamelenbek versierd was met plaatjes "Lipton Tea".

Dutch Night 1975

Oh ja, Dutch Night was er ook al in 1975 en meestal was dit een cabaretvoorstelling met een bepaald thema, b.v. de Zuiderzee. We hadden hierbij een Urker mannenkoor samengesteld en moesten dan onder leiding van een van de authentieke Shell dames vaak oefenen.



On the move van Oman naar China

Door Anneke van Gisbergen

Ruim een jaar geleden, was ik afscheidsfeestjes aan het organiseren voor de kinderen en mezelf. Onze gezamenlijke farewell party hadden Stan en ik al in oktober gevierd, maar ja, slechts een keer afscheid nemen is nu eenmaal niet de gewoonte in Oman. Het moet eigenlijk minimaal twee of soms zelfs wel drie keer. Onze definitieve vertrek datum was 23 december. Het is wel erg cliché, maar het lijkt nog maar zo kort geleden, dat we uit Oman vertrokken, na bijna 9 jaar. Het land waar we met zoveel plezier gewoond hebben, waar we vele vriendschappen sloten en waar onze jongste zoon Dave geboren is. Kortom: het land waar we een onvergetelijke tijd hadden.

Op 24 december 2011 arriveerden we in Beijing, waar mijn man Stan al ruim een maand eerder begonnen was aan zijn nieuwe baan.



februari 2013 RASKRABEL 8

Hij had ons al voorbereid dat het koud zou zijn en toen we aankwamen waren de temperaturen inderdaad zo rond de -5 graden overdag en soms bijna -20 's nachts. Gelukkig had ik voor ons allemaal nog wat warme winterkleden gekocht in Oman (H&M en Gap hebben altijd een goede selectie -'Aan wie verkopen ze die?', vraag je je af) die we dan ook meenamen in de bagage. Meteen na aankomst werden we vervoerd naar ons nieuwe huis in de compound 'Beijing Riviera', die op ongeveer 15 minuten rijden van het vliegveld ligt, in een buitenwijk ten noordoosten van het stadscentrum. Stan had - in de periode dat hij was begonnen - al een huis geselecteerd dat inmiddels helemaal klaar was om erin te trekken, compleet met meubels. Dat bleek een goede zet te zijn. De basics waren er en met een tripje naar de Ikea en de lokale supermarkt vulden we de noodzakelijke dingen aan.

Vanwege de kerstvakantie was de hele compound uitgestorven. We besloten om die week meteen een trip naar de Chinese Muur te maken. Naar Mutianyu, op een uurtje rijden van Beijing, waar je met een kabelbaan de muur opgaat en met een rodelbaan eraf. Omdat het hartje winter was, waren er bijna geen toeristen, in tegenstelling tot in de zomerse dagen. Wij waren letterlijk bijna de enigen op de muur. Een werkelijk fantastische ervaring. Die wereldberoemde muur, duizenden jaren oud, en wij stonden er nu zomaar op!!!

In de weken die volgden, kreeg het normale leven vorm. De jongens gingen naar hun nieuwe school, Stan naar zijn werk en ikzelf zorgde ervoor dat ik zoveel mogelijk nieuwe mensen kon ontmoeten. Het was niet zo moeilijk, want bij de bushalte staan 's ochtends en 's middags veel moeders hun kinderen op te wachten, die uit school komen. Ook wonen in onze compound veel Nederlanders, wat het leggen van contacten vergemakkelijkt. De kinderen gaan met de bus naar school, die dicht bij de compound ligt. Fietsen kan wel, maar de weg naar school toe is niet altijd even veilig, soms afgesloten of in de winter is het vaak echt te koud om met de fiets te gaan.

Al snel daarna kondigde zich 'Chun Jie' aan: Chinees Nieuwjaar. We hadden er al vele verhalen over gehoord. De winkels liggen al weken van te voren vol met rode versiering: kartonnen vissen, draken, lampionnen, banners, kledingstukken en zelfs rode BH's en ondergoed worden prominent aangeboden. Het is groot feest en iedereen is minimaal een week vrij. Vele Chinezen uit Beijing reizen terug naar de streek waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Hele volksverhuizingen vinden plaats. Met spanning keken we uit naar het vuurwerk en op de eerste avond van het Chinees Nieuwjaar knalden de pijlen al vroeg de lucht in. Tot diep in de nacht werd er prachtig vuurwerk afgestoken. De volgende dag blokkeerden tientallen kartonnen dozen -ter grootte van verhuisdozen- de rijbaan langs de compound. Afval van de nacht ervoor.....

Op school vonden Thom en Dave al snel hun vriendjes. Thom werd geselecteerd voor het zogenaamde 'development voetbalteam' van de lokale sportorganisatie. Bart, de oudste zoon, ging naar de Britse school. Voor hem was er vooralsnog geen plaats op de school van zijn



broers. Hij vond daar toch al snel zijn draai. Stan was druk aan het werk. Er moest een hele nieuwe afdeling worden opgezet. Hij startte de afdeling met twee werknemers, maar vanaf april kwamen de eerste mensen erbij. In die tijd reist hij vaak naar Chengdu, het centrum van veel Shell activiteiten in China. Ikzelf meldde me aan voor een lokale tenniscompetitie, een introductie cursus Chinese taal, werd vrijwilliger bij Outpost en ik weigerde niet als ik uitgenodigd werd voor een lunch of koffieochtend.

Alhoewel de Chinezen beweren dat na Chinees Nieuwjaar de lente begint, moesten we daar toch nog wel even op wachten. Pas in maart liep de temperatuur langzaam op, maar er bleven ook nog veel koude dagen tussen zitten. Vanaf april komt de zomer letterlijk binnenzeilen en aan het einde van die maand bereiken de temperaturen wel zo'n 30 graden. Ik kan niet ontkennen dat Beijing ook een stad van smog is. In totaal zijn er zo'n 10-15 dagen per jaar met hoge luchtverontreiniging. Zelfs bereikten de smog meters afgelopen week -januari 2013- hun hoogste waarden aller tijden en boven de stad hing dan ook een dikke grauwe sluier van vervuilde lucht. Dit was de eerste keer dat we het zo erg meemaakten.



februari 2013 RASKRABEL 9



Hoe word ik zwemjuf?

Door Renate Buijsman

De grote boosdoeners zijn de fabrieken in de omgeving die vaak kolen als brandstof gebruiken. Het is een van de grote uitdagingen voor de toekomst die Beijing heeft om de luchtvervuiling drastisch terug te dringen. Persoonlijk hebben we het afgelopen jaar verder overigens niet echt last gehad van de smog.

China is een bijzonder land, met vele oude cultuurhistorische sites. Beijing heeft er velen, waarvan de Verboden Stad, het Tiananmenplein, het Zomerpaleis en de 'Temple of Heaven' de meest bekende zijn. Ook kent Beijing vele parken, die ingebed zijn in de infrastructuur. Hier recreëren de Chinezen in hun vrije tijd. In die parken en ook overal verspreid staan een soort felgekleurde fitness toestellen (In Nederland zou je denken dat het toestellen uit een kinderspeeltuin zijn), waarop mensen hun dagelijkse trainingsoefeningen doen. Dit alles vanuit de gedachte dat je fit en gezond kunt blijven door fysieke inspanning. Ook zijn de parken een mooie plek voor het beoefenen van Tai Chi, bewegingsoefeningen –al dan niet op muziek – die de 'qi', de energie, door je lichaam sturen. Het wordt meestal gedaan buiten, in groepen. Een radiootje met de volumestand op 50 zorgt voor de begeleidende klanken.

Wij konden niet wachten om dingen te gaan ontdekken in het land. Onze eerste trip was naar Ping Yao, in de provincie Shanxi, ten westen van

Beijing. Het is een oude ommuurde stad, met een gezellig centrum vol met historische sites en ook veel winkeltjes. 's Avonds zagen we voor het eerst een Chinees theater optreden, heel kleurig, met veel zang, dans, muziek. Omdat het vakantie was, was het stadje volgestroomd met Chinese toeristen. Wij zelf waren ook bijna een toeristische attractie vanwege Dave, onze jongste zoon. Met zijn blonde haartjes was hij favoriet bij vele Chinese dames, die allemaal graag een foto van hem of zelfs met hem wilden. In oktober het afgelopen jaar reisden we naar het zuiden van China naar Yang Shuo, beroemd vanwege het Karstgebergte. We maakten daar een prachtige rafttocht over de rivier, deden een dagje 'rock climbing', en we fietsten. Kortom een actieve vakantie. In diezelfde periode bezochten we het beroemde terracotta leger in Xian, meer richting het midden van China. Verbazingwekkend is de hoeveelheid kunstschaten die daar zijn opgegraven in de afgelopen jaren. En dan te bedenken dat er nog veel meer begraven ligt. Een schone taak voor Chinese archeologen.

Nu na ruim een jaar kan ik zeggen dat we aardig gesettled zijn. Inmiddels zijn we ook weer verhuisd, maar gewoon binnen de compound. Het nieuwe huis is comfortabeler, want het heeft een betere indeling qua slaapkamers en..... vloerverwarming. Zo komen we de winter in Beijing wel door.

Daar had ik voor de zomervakantie van 2012 nog niet over nagedacht. Maar toen de school weer begon en de dames van het ABC-zwemmen de feiten op een rijtje aan het zetten waren om de volgende lichting kinderen het zwemmen bij te brengen, werd duidelijk dat de 2 gediplomeerde zwemjuffen aan het eind van het schooljaar Oman zouden gaan verlaten. Dus er was verse inbreng nodig! Er werd hier en daar voorzichtig gepolst en tegen alle verwachting in zeiden er 4 dames (waaronder ikzelf) volmondig ja! Dat betekende dus een cursus zwemonderwijzer volgen!

In Nederland zou je dan stage gaan lopen bij een zwembad en had je vervolgens een bepaalde periode de tijd om de theorie te leren en dit samen met de praktijkdagen te volgen om dan uiteindelijk het examen af te leggen. Hier ging dat even anders! De kinderen wilden graag beginnen dus hebben we de hoofden bij elkaar gestoken en besloten om meteen met de zwemlessen te beginnen en het theorie/ praktijkgedeelte in een tiendaagse "cursus" te gieten.

Gekoppeld aan een ervaren zwemjuf hebben we de eerste lessen meegedraaid om vervolgens langzaam eigen lessen voor te bereiden en alleen te draaien. Ondertussen natuurlijk wel met de neus in de boeken en de theorie al zo veel mogelijk toepassen!

In december was het dan zover, en kwam er een cursusleider uit Nederland over, Jan Sangers, en van 3 tot 13 december zijn we bezig geweest met theorielessen volgen bij M. thuis, op het terras van de boatclub, in het kleinste, mufste zaaltje op de RAHRC en op het terras bij het zwembad! Overal hebben we gezeten! Af en toe moest er iemand geregeld worden om onze kinderen van school te halen, er werd nog maar zelden thuis geluncht ;-) en ook voor boodschappen en koken was weinig tijd! Maar het was het waard!

De laatste 3 dagen van de cursus werd Marlies ingevlogen en zij zou onze examens afnemen. Dit bestond uit het inleveren van je portfolio (met alle vragen die je netjes beantwoord had) en het voorbereiden en geven van 2 zwemlessen aan verschillende niveau's kinderen! Wat was het allemaal spannend! Wij en de kinderen hebben ontzettend ons best gedaan en het resultaat mocht er zijn: allemaal geslaagd! We kregen allemaal een diploma en nu zijn we gediplomeerd zwemjuf!

In januari 2013 zijn er weer nieuwe kindjes gestart voor hun A-diploma en het geeft voldoening om al die blije koppies te zien in het water als ze weer iets kunnen!

Autohuur **all-in** tarieven vanaf € 23,- per dag

Laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

www.bbcarrental.nl

BB&L
CAR RENTAL

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee



Op bezoek bij de Amouage fabriek

Door Ilse van der Horst

In november was het dan zover: de nieuwe Amouage fabriek werd geopend. Als je op weg gaat richting Nizwa, dan zie je de borden al staan nadat je de rotonde met de klok gepasseerd bent. Zodra je de service road op bent, zie je het nieuwe gebouw al opdoemen aan de rechterkant. Amouage heeft een nieuw gebouw.

Vooraf voor de in Muscat-wonende expat is het zeker een bezoek waard. Inmiddels zijn er veel luxe merken bijgekomen die parfums produceren in een vergelijkbare prijs categorie, maar Amouage was jarenlang het duurste parfum ter wereld. Een van die redenen is dat de geur van de bekende Frankincense bomen afkomt, die vroeger een vermogen waard waren. Daarnaast komt er vooral veel handwerk aan te pas, wat ook weer te zien is bij een bezoek.

Als je binnenkomt valt je oog uiteraard eerst op een hele expositie parfums en bijkomende artikelen. De hostess vertelt uiteraard eerst een klein stukje geschiedenis, waarna ze overgaat op het uitleggen van de verschillen tussen de verschillende geurlijnen. Hoewel de meeste luchtjes zwaar aandoen voor de westerse neus, zijn er ook een paar lichtere varianten. Daarnaast zijn er ook kaarsen, een hele bath en body collectie en uiteraard de kamersprays.

De 'fabriek' is te bekijken van achter een glazen wand. In de eerste kamer staat een grote ketel waarin de rozenblaadjes worden gedaan. Ze zijn er in allerlei kleuren.

Verderop zie je dan het handwerk, waar een aantal mensen druk bezig zijn dingen in te pakken en waar ook de monstertjes worden gemaakt. Het is klein, wat waarschijnlijk ook de reden is voor de hoge prijzen.

Nadat ons uiteraard is gevraagd of er nog interesse is om iets te kopen, zijn we een uur later weer buiten. Het is absoluut de moeite waard om even een kijkje te nemen achter de schermen daar waar het mysterieuze parfum wordt geproduceerd. Ze zijn open tijdens werkuren van zondag tot en met donderdag.

www.amouage.com

Openeningstijden: zondag t/m donderdag 8.30 - 16.30u.
Toegang gratis. Afspraak maken is niet nodig, maar je kan bellen met Moza (245-34800) of Francis (993-46811).



AMOUAGE

Dubbele Schrijverspen

Hallo allemaal!

Ik was nog maar net een weekje aan de slag in Oman, toen mij tijdens de Nieuwjaarsduik werd gevraagd of ik voor de Raskrabel een stukje wil schrijven. Dat doe ik natuurlijk graag!

Even voorstellen: ik ben Gert Hoefman, kom uit Gouda en ben getrouwd met Erika en vader van Jasmijn (12) en Charlotte (9). Sinds begin januari ben ik aan het werk als CEO bij Oman Cables Industries. Met ruim 20 jaar ervaring in de kabelbranche, heb ik de hele wereld wel zo'n beetje over gereisd en ook veel zaken gedaan in het Midden-Oosten. Om nu voor een langere periode in Oman te gaan werken en wonen, zie ik als een mooie kans om dit land beter te leren kennen en mijn hobby's zeilen en duiken eindelijk weer eens op te pakken.

De komende maanden woon ik zonder gezin in Muscat. Dat komt omdat onze dochter Jasmijn het laatste jaar van de basisschool in ieder geval in Gouda wil afmaken. Dus reis ik met enige regelmaat naar Nederland en komen Erika, Jasmijn en Charlotte in de schoolvakanties naar Muscat. Dan richten we ook samen het nieuwe huis in, zodat het hier ook een beetje thuis gaat worden. We kijken uit naar ons verblijf in Oman en uiteraard naar de nadere kennismaking met onze landgenoten! Als afscheid waren we in de kerstvakantie in het Spaanse Toledo, op de achtergrond de beroemde molens van Don Quichote. Tot ziens,

Gert Hoefman.



Hallo,

Mijn naam is Martijn Notten. Ik ben sinds April 2012 in Oman. Heb dus reeds de kick-off borrel van het nieuwe seizoen meegeemaakt en de aankomst van Sinterklaas per kameel. Of was het nou een dromedaris? Ik ben hier alleen aangekomen, want mijn vriendin Els en 3 kinderen zitten nog in Nederland.

Ze vinden Oman allemaal een pracht land en komen me dan ook bij tijd en wijle met veel plezier opzoeken. En ik hun. Veel heen en weer gereisd dus.

Ik ben in dienst van Oman Oil Company en heb recentelijk het bedrijf Oman Tank Terminal Company (OTTCO) opgericht. OTTCO is verantwoordelijk voor de bouw, het opereren, managen en financieren van een mammoet olie terminal in Ras Markaz. Dit ligt ca. 70 km ten zuiden van de nieuwe havenplaats Duqm in Al Wusta Region. We zijn nu nog in de 'study' fase van het project, maar ook al bezig om mensen aan te trekken die van 'plannen' een bedrijf kunnen helpen maken. Dus we moeten alles nog wel realiseren.

Ik ben hier voorlopig zoet mee, maar zal mijn gezicht zo veel mogelijk laten zien op de diverse evenementen.

Ik woon momenteel in Bar Al Jissah. Erg mooi gelegen, maar wel wat afgezonderd. Groet en tot ziens,

Martijn Notten



Aankomst Sinterklaas





'The mother of all waditrips'

Door Agnes vd Gaag

Als er voldoende vrije dagen zijn is de tocht Muscat-Salalah-Muscat zeer de moeite waard. Goed voorbereid, is dit prima te doen met alle leeftijden. Eten ingevroren mee, een koelbox voor de eerste dagen en een koelbox voor de laatste dagen. Dicht plakken met ducttape en zes dagen is te doen. Geen winkels onderweg? Dan een glazen pot met inhoud of een wadiflap met...

Salalah, in de provincie Dhofar en de geboortestreek van Sultan Qaboos, is omringd door drie gebergten, in het noorden Jebel Al Qara, in het oosten Jebel Samhan en in het westen Jebel Qamar. Opvallend is de etnische invloed van Zuid-Jemen en Oost-Afrika. Een gebied met regen dat de landbouw ten goede komt. Van eind juni tot ongeveer september verandert het zuiden van Dhofar, alleen deze strook, door de milde zuidwest moesson, de Khareef genaamd. Dit is bepalend voor de groei van de wierookbomen die nergens zo goed gedijen als in dit

deel. Salalah, in de oudheid al bekend vanwege de export van het kostbare hars van de wierookbomen. Hoogtepunten in export tot 1946, toen werd natuurlijke hars vervangen door een goedkoop synthetisch produkt.

Op de heenreis namen wij de kustroute. Omdat de eerste dag bekend terrein is, is dit de dag dat er kilometers gemaakt (moeten) worden. De overnachting vond plaats in Wadi Shuram voor Duqm. Minpuntje in die nacht was de horizontale wind die niet meer ging liggen. Gezandstraald, met intense gezichts-peeling verlieten wij de volgende ochtend de wadi met onheilspellende donkere luchten. Volgende keer ook een tent mee, kunnen wij in ieder geval kiezen.

De tocht werd vervolgd, via Duqm (nog nooit echt gezien ivm de zandstormen die daar altijd lijken te waaien) naar Ras Madrasah. Een vissersdorp dat heel veel kans maakt in de meest smerige stranden competitie. Veel vis wordt



Muscat-Salalah-Muscat

hier gevangen, door Pakistani's gesorteerd en in koelbakken op de Toyota pick-up naar zijn bestemming gereden. Gelukkig kun je tussen de bergen doorrijden en op een ander strand een kampeerplek zoeken, die (marginaal) schoner is. Na een aantal keren hier gekampeerd te hebben is de conclusie dat de weg er naar toe ook niet beter werd..maar wel uitdagender. Tijdens een van onze overnachtingen hier ontdekten wij 's morgens een gestrande dhow; de bemanning was in slaap gevallen. Helaas hebben wij niet gezien hoe hij weer terug de zee opgetrokken werd door een andere dhow..... we moesten door naar Shuwaymiyah.

Eerst nog even gestopt onderweg bij de Three Palm Lagoon, een prachtige lagune. De zandweg er langs eindigt uiteindelijk bij de zee, makkelijk te bereiken door wat lucht uit de banden te laten lopen, met een mooie mogelijkheid tot kamperen. Vervolgens bij Sawqirah gezien dat veel te kleine haaien gevangen

worden, meteen ingeladen in een Toyota pick-up en klaar voor de export (haaivinnensoep in Dubai?). Bij Sawqirah het plateau op tot aan Shalim en dan richting Shuwaymiyah.

Bij Shuwaymiyah langs het strand overnachten, zoals vijftig jaar geleden, is nu minder aantrekkelijk, meer bebouwing. De wadi dan maar in; die verandert ook per half jaar lijkt het wel. Deze keer ook met de voorbereidingen van een aan te leggen asfaltweg. De laatste keer konden wij hem niet uitrijden. De weg was compleet weggespoeld, halverwege moesten wij stoppen en hebben daar ons kamp opgemaakt. Achteraf bleek dat overigens een prima plek (bij de "hangende tuinen" van S.). Opvallend was ook dat de kleine kamelenfarms allemaal (tijdelijk?) verdwenen waren als gevolg van de zware regenval. Geen verkopende vrouwen deze keer met karakteristieke "desert palm" manden die afgewerkt worden met leer.





's Morgens nog even gekeken naar de vissersboten op het strand bij Shuwaymiyah en de tocht vervolgd richting Salalah. Via de olievelden Amal en Marmul (met als attractie de "ja-knikkers") naar Thumrayt en dan linksaf naar Salalah. De weg langs de kust van Shuwaymiyah naar Hasik schijnt ondertussen ook klaar te zijn. Een andere mogelijkheid dus.

Op weg naar Salalah kom je langs het Franciscance park; rechtsaf bij de afslag "Park of Wadi Dawkah". Het is de moeite waard om 't even te zien. De aardige gids maakte de hekken voor ons open en liet ons de verschillende stadia zien van het winnen van de hars.

Vanuit Salalah zijn er vele mogelijkheden om tochten te maken. Bijvoorbeeld de blowholes bij Al Mughsayl (om te zien wat de blowholes met een dishdasha doen). Daarna kun je doorrijden naar Seefeer, onderweg nog even prachtige Desert Roses bekijken, en dan afslaan

(route 45) richting Mudayy en weer terug naar Thumrayt. Een favoriete tocht van ons, toen en nu, vanwege de variatie in landschap, en enkele mooie wadi's.

Samharam met de opgravingen bij Khor Rori, ziet er elke keer weer iets anders uit (Italianen aan de gang met een tandenborstel). De laatste keer was er een boot blootgelegd, die men aan het restaureren was. Met mazzel is er een Italiaanse archeoloog aanwezig die vol enthousiasme uitleg geeft. Vergeet niet even de film in het museum te bekijken, niet veel te maken met de opgravingen maar wel mooie oude beelden van Sultan Qaboos.

Een aanrader is Mirbat met enkele oude Jeminitische huizen, hier bezochten wij ook de vrouw die ons een keer eerder uitnodigde om ons te laten zien hoe zij de Frankincense branders maakt. Heel leuk om te zien hoe deze vrouw met Zanzibari achtergrond de branders met

geduld maakt en beschildert. En je realiseert je weer dat ze niet gebakken worden, alleen gedroogd en dus ook zo beschadigd zijn. Op de terugweg nog even de Tomb van Bin Ali bekeken met de begraafplaats en enkele mooie graven, vooral degenen die pal achter het mooie witte mausoleum liggen. Op de terugweg kun je omhoog rijden richting Tawi Atayr. Daar aangekomen is het wel leuk om even bij de sinkhole te gaan kijken. Het pad naar beneden (naar de sinkhole) is met nat weer wat minder begaanbaar. Bij Tawi Atayr kun je ook naar het oosten richting Aqarhanawt met een prachtig uitzicht over de vallei en Mirbat bij de kust.

(..O ja, het is ook even lekker douchen in de Crown Plaza in Salalah)

Salalah werd verlaten en ondertussen was het eindstation Muscat in zicht (met een hele sterke bril!!). Vanaf Thumrayt linksaf over de onderhouden grindweg richting Shisr waar Ubar ligt, de verloren stad, ook bekend als Atlantis of the Sands, gevonden in 1992 met behulp van satelliet beelden. Volgens de overlevering was het een kruispunt op de oude wierrook route.

Een teleurstelling was het wel. De oude stad is nog lang geen opgegraven oude stad en het leek erop dat de opgravingen gestaakt waren. Het museum was niet te bezichtigen, niemand had de sleutel. Van Ubar vervolgden wij onze weg naar Al-Hashman om daar de woestijn, Ar-Rub al Khali in te gaan. De zandduinen zijn hier groot en hoog, een imposant stukje natuur. Voordat wij kamp opmaakten lukte het ons nog om geodes te bekijken (lees verzamelen....als we toch een AH karretje hadden gehad!). Versteende bloemkolen midden in een oneindige zandbak; aan het gewicht voel je of je een holle of massieve geode hebt.

Zo, vanuit de woestijn weer terug naar de hoofdweg (route 31) op weg naar Muscat. Maar nee, we hoefden nog niet te douchen en hadden nog een pot spaghetti saus dus bij Ghaba de hoofdweg af gaan om de Pinnacle te gaan zien en daar ergens te kamperen. Met GPS moest dat lukken. De weg er heen leidde door een bijna zwart maanachtig landschap en we eindigden in de buurt van de Pinnacle. Jammer dat een Chinese boormaatschappij een geul gegraven had van twee meter breed en anderhalve meter diep langs de weg.....helaas het werd te laat en dus moest kamp gemaakt worden op 2 km vanaf de Pinnacle (die we op een andere tocht wel hebben gevonden).

Zo, weer terug in Muscat na 10 dagen op pad. Deze tocht blijft "the mother of all wadi-trips" en de vele kilometers zijn meer dan de moeite waard!





Batterijinzameling in Sohar

Door Daniella Thuysman

Midden November is in Sohar het eerste initiatief van start gegaan om oude en gebruikte batterijen in te zamelen door de Nederlandse Daniella Thuysman. De bedoeling is om de oude batterijen uit de normale afvalstroom te houden met het oog op milieubescherming en mogelijke recyclage, maar ook om een stukje bewustwording te creëren omtrent de potentiële gevaren van batterijen.

Het idee ontstond tijdens een sessie duurzame energie bij sponsor Oiltanking Odfjell Terminals. Aan het licht kwam dat er geen recyclage punt was in Oman, maar reden te meer omdat een aantal van de studenten volkomen onwetend was wat batterijen met je kunnen doen als je ze niet juist gebruikt. Ze vertelden dat ze graag in batterijen beten of likten omdat het een speciaal gevoel geeft. Anderen vertelden dat ze het leuk vonden om batterijen aan te steken, met alle gevolgen van dien.

Met de steun van de gemeente Sohar, het ministerie van Milieu, en de sponsors Sohar Aluminium, port of Sohar, Oiltanking Odfjell Terminals en Safeer Mall is het nu al mogelijk om op 11 batterij inzamelpunten je batterijen te deponeren in Sohar. Ook is het Nederlandse Stibat op de hoogte van dit initiatief.

Om bewustwording te kunnen creëren is het initiatief zo opgezet dat naast een groot collectiepunt in Safeer Mall, grote bedrijven in

Sohar worden benaderd om een collectiepunt op te zetten in hun bedrijf. Op deze manier kun je makkelijker de mensen benaderen en ze verder inlichten over de potentiële gevaren bij misbruik van batterijen. Om het inzamelen te stimuleren, kunnen de mensen die hun oude batterijen gedeponerd hebben in een van de verzamelcontainers, kans maken op een shopping voucher.

Ook scholen, zowel private als overheidsscholen, worden benaderd om een inzamelpunt te worden. De kinderen krijgen een sessie over de werking van batterijen op hun school. Vervolgens gaat de klas met de meest ingezamelde batterijen per school een ochtend naar speelparadijs Fun City.

De ingezamelde batterijen in Sohar worden opgeslagen op een speciale locatie in Liwa aangezien er in Oman momenteel geen batterij recyclage fabriek bestaat. Wellicht als iedereen begint hun batterijen gescheiden in te zamelen, zou er gekeken kunnen worden om iets dergelijks op te richten.

Het initiatief loopt tot eind juni maar er wordt hard gewerkt aan een duurzame oplossing en eventueel de mogelijkheid om het project naar meerdere plaatsen in Oman uit te breiden. Vergeten te melden; over midden november-eind december, hebben we al iets meer dan 20 kg gebruikte batterijen opgehaald! (toen hadden we 6 verzamelpunten)

Wadi Tiwi in kinderboek "De roversgrot"

Beste redactie,

Ik woonde van maart 1995 tot Kerst 1998 in Oman. Twee jaar lang deed ik de redactie van de Raskrabbel. Maar ik genoot natuurlijk ook van de prachtige natuur in Oman. Meerdere keren bezocht ik Tiwi Beach en Wadi Tiwi. We zwommen in de grot en huiverde bij de verhalen van een toerist die er ooit verdrong. Jaren later werd ik schrijver en in mijn achtste boek werd deze grot het toneel voor een spannend kinderboek. Het boek gaat over de broers Hamoed en Adiel. Ze gaan zwemmen in een grot die altijd vol water staat. Daar kun je fantastisch duiken! Het begint als een spel, maar al snel moeten ze duiken voor hun leven. Net als oom Fasal vroeger. Hij overleefde het niet. Maar is Fasal wel echt verdrongen?



De tekeningen zijn gemaakt door Linda van Erve en zijn zeer herkenbaar voor een ieder die door de Omaanse wadi's gereden of gewandeld heeft.

Op internet is een inkijkexemplaar te vinden:

<http://www.delubas.nl/nieuwsbriefmap/bladerversies/spannend2/roversgrot/index>

Ik liet mij trouwens ook door onze tijd in Nigeria inspireren,

zie: http://www.fabienvankempen.nl/kinderboeken_kikkerpoep.html

'Roversgrot' is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel.

Meer informatie op: www.fabienvankempen.nl

Sohar, so far, so fast

18 januari ging de Bank Muscat Asalah Marathon van start bij het Intercontinental Hotel, Muscat, georganiseerd door de Muscat Road Runners. De sportieve Tammo uit Sohar kreeg een groep van 7 mensen gemotiveerd om deel te nemen aan de 10,5 km race, slechts anderhalve maand op voorhand.

Ondanks de feestdagen en menig Kerstdiner wist men nog steeds erg gemotiveerd te blijven en verschenen er 6 sportievelingen aan de start. Helaas 6 in plaats van 7, want de sportieve inborst uit Sohar bleek geveld te zijn door de griep..

De renners Erwin, Bart, Arthur en Stef gingen als een speer voorbij, maar toch waren het de vrouwen, Ella en Haydée, die in de medailles wisten te vallen! Met een glazen Khanjar trofee, keerden Ella en Haydée terug naar Sohar als tweede en derde in de open categorie. Op voor de halve marathon volgend jaar, dames! ;) Toch nog eens van harte gefeliciteerd voor alle deelnemers die de eindstreep hebben gehaald! (waaronder ook nog heel veel andere Nederlanders!)





NIEUWAARSDUIK
2013





Korte geologie Eid-break

Door Sjoerd en Marije

Wat zullen we eens gaan doen? Een vraag waar gelukkig snel een antwoord op gevonden was. Met 4 dagen duty voor de 24-7 doorgaande olie-boringen bleven er 5 over en dus was Musandam snel gekozen. Musandam wordt ook wel het Noorwegen van het Midden-Oosten genoemd. Dit vanwege de gelijkenis van hoge steile bergen die uit het niets uit zee rijzen. Na 5 jaar in Noorwegen gewoond te hebben, kunnen wij zeggen dat dit enigszins waar is. Noorwegen is natuurlijk groen, de fjorden zijn gevormd door uitslijping/erosie door gletsjers terwijl het in Oman meer ondergelopen rivier valleien zijn en daarnaast het gesteente compleet anders is.

Maar niets minder gezegd, het is waanzinnig spectaculair om na een stoffig uitzicht op de cementfabrieken van de Emiraten (die wolkenkrabbers moeten toch ergens mee in elkaar gelijmd worden) de hoek om te rijden met aan de ene kant van de vangrail de azuurblauwe zee en aan de ander kant strak omhoog te kijken tegen een rotswand.

Musandam is het meest noordelijk gedeelte van Oman, helemaal omringt door de UAE, gelegen aan de straat van Hormuz. Op een heldere dag is Iran te zien op een afstand van zo'n 60 km. Geologisch gezien is de geschiedenis van Musandam iets anders dan de rest van Oman. Het gesteente van het schiereiland bestaat bijna geheel uit een ongeveer 4 km dikke wit-grijze tot bruinige kalksteen. Dit kalksteenpakket is afgezet in een tropische ondiepe heldere zee aan de rand van een continent. Een omgeving waarin koraal en allerlei schelpdieren leefden en doodgingen tijdens deze periode. De lagen sedi-

ment die zich toen vormden bevatten dus nu de resten van deze schelpdieren, waaronder grote gastropoden. Nu fossiel geworden en terug te vinden op weg naar Jebel Harim. Alles is afgezet tussen de 250 en 100 miljoen jaar geleden (Perm-Krijt) en behoort geologisch gezien tot de Hajar supergroep.

Dichterbij, in de Hajar Mountains, zijn de oceaانبodem (Semail Ophiolite) en sedimenten (behorend tot de Hawasina groep) over het equivalent van deze kalkstenen heen geschoven. Dit is geologisch gezien een uniek fenomeen waar vele geologen over de hele wereld voor naar Oman komen. In Musandam is in tegenstelling dit kalksteenpakket zelf zo'n 90 miljoen jaar geleden over de Hawasina groep sedimenten heen geschoven en ligt er dus bovenop op een hoogte van wel 2 km. Hier is dus nogal wat gebeurd!! Overal is dit terug te zien met de hiermee gerelateerde plooiing en breuken. Het schiereiland zelf is een grote anticline, een plooi vergelijkbaar met een walvisrug gelegen in een noord-zuid richting. De lagen aan de oostkant hellen hierdoor naar het oosten en aan de westkant naar het westen. Tegenwoordig verzakt Musandam zelf met ongeveer 6 mm per jaar naar het oosten waarbij oude rivierbeddingen nu door de zee gevuld zijn en zo het fjord-achtige landschap creëren. Dit is veroorzaakt door plaattektoniek waarbij het schiereiland van Musandam onder Iran schuift oftewel de Arabische plaat onder de Eurazische plaat.

Wat nu te doen? Als geoloog natuurlijk ben ik zelf al tevreden met wat rondrijden, overal stenen bekijken en proberen het gezin hier ook



naar Musandam

enthousiast voor te maken. Een dagtrip met een 4WD naar Jebel Harim, een hike waarbij je de grens met de UAE weer oversteekt is een must-do. Rijd in elk geval door tot de rug tussen punt 6 en 7 van het offroad boek voor spectaculaire uitzichten waarbij het gesteente plooi en van verticaal naar horizontaal gaat over een tiental meters. Stop op het plateau bij punt E voor een picknick en aan de noordelijke rand kan je de gastropoden dan niet missen.

Maar dit is natuurlijk niet het enige. De meeste mensen komen voor de Dhowtrips naar Telegraph Island waarmee je onderweg gegarandeerd dolfijnen kan zien. Verder heerlijk relaxend, onderuit gezakt na het snorkelen om na een heerlijk lunch uit te buiken terwijl je luistert naar een tokkelende Omani op zijn Omaanse gitaar, een 'oud'.

Vanwege het bezoek van 'His Majesty the Sultan' konden we niet overal komen dus de Acacia forest hebben we niet gezien. Maar Khawr Najd, first thing in the morning voordat alle Dhows en toeristen in 4WD's komen, is zeker de moeite waard. Een super uitzicht over de fjorden van Musandam, en dan even heerlijk pootje baden en relaxen. Daarentegen, meerdere security checks verder (weer even lachen jongens!!) en honderd keer uitleggen dat je de stenen gaat bekijken, waar ze niets van snappen, dan heb je dat toch ook wel weer gezien. Maar... er zullen er niet veel kunnen zeggen: wij hebben hem gezien, in vol ornaat, in een kolonne van wel 50 government auto's met mitrailleurs voorop!! Wie doet ons dat na?



Mijn baan in Oman Auke Vriens bij Sirocco Heineken

Een stukje schrijven over mijn werk voor de Raskrabbel, tja tuurlijk geen probleem. Ik heb namelijk de afgelopen maanden regelmatig de opmerking gekregen, 'Je werkt voor Heineken in Oman, da's apart' of 'Sirocco... nooit van gehoord. Dat is toch zo'n warme wind?' Dus een stukje schrijven over m'n werk is misschien zo gek nog niet, alhoewel ik er op de Nieuwjaarsduik achter kwam dat er in Oman meer vaten olie per dag omhoog worden gepompt dan dat er biertjes worden getapt..



Negen maanden geleden kwam er een telefoontje vanuit Heineken International; 'We willen je posten als Country Manager in Oman. We kunnen ons voorstellen dat je even wilt overleggen met het thuisfront, maar we willen het wel graag vandaag weten'. 5 Minuten googlen, 2x bellen met Madelon en het antwoord was ja. Een weekend op sight-visit en het was definitief. Binnen een maand de boel bij elkaar pakken, huis verhuren, trouwen en 'off we go'!

Mijn werkgever, Sirocco, is een joint venture tussen Emirates & Heineken met het hoofdkantoor in Dubai vanuit waar de regio bewerkt wordt. Ik heb een leuke en uitdagende baan binnen een zeer professionele organisatie, voor een van de leukste en sterkste merken ter wereld. Ik ben als Country Manager verantwoordelijke voor alle merken die het Heineken

concern in Oman voert. Dat betekent dus niet alleen het Heineken en Amstel merk maar ook; Tiger, Budweiser, Sol, Strongbow, Paulaner, Murphy's, Carling, Birra Moretti en nog een aantal kleinere merken. Aangezien Oman een redelijk complexe markt is met gelimiteerde mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, is er voor gekozen geen volledig eigen organisatie in Oman neer te zetten maar om de markt te benaderen als een managed market. Dit houdt in dat ik middels een intensieve samenwerking met de distributeur OUA (Oman United Agencies, wat ook weer een joint venture is tussen Emirates en lokale shareholders) de kwaliteit van de merken moet waarborgen en ik eindverantwoordelijk ben voor budget en groei.

Wat deze baan voor mij zo interessant maakt, is dat je in een kleinere markt werkzaam bent en je met meerdere disciplines moet werken. In een meer ontwikkelde markt werk je vaak op één specifiek vakgebied. Hier heb ik echter dagelijks te maken met de meest uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld retail, stock management, trade marketing, sales management en logistiek. Ja, het bier komt toch echt per boot naar Oman vanuit de brouwerij in Zoeterwoude of zoals Tiger vanuit Singapore.

Mijn kantoor is gesitueerd binnen het kantoor van de distributeur in MQ. OUA heeft een sales-team wat zich voornamelijk richt op hotels en restaurants. Daarnaast hebben ze nog 10 eigen retailshops met een kwalitatief assortiment aan wijn, sterke drank en uiteraard 'mijn' verschillende biermerken.

Het is zeker geen 'van 9 tot 5 baan', maar dat is logisch als je werkt voor een merk wat met name 's avonds en in het weekend tot leven komt. Geen files meer, in 1 minuut en 52 seconden op kantoor en elke dag een heerlijk, helder.... zonnetje, wat wil je nog meer? Ik denk dat wij het hier voorlopig nog wel even uithouden.

Proost!

Mijn baan in Oman Marloes Meijer Ohrnell Antiqua Living

Na twee jaar in Sohar gewoond te hebben, zijn we een nieuw avontuur in Muscat begonnen. Even voorstellen: wij heten Gunnar Ohrnell en Marloes Meijer Ohrnell, en hebben de meubelzaak Antiqua Living in oktober geopend. De showroom ligt in Al Khuwair, en is gespecialiseerd in reproducties van antieke meubels. Gunnar komt uit Zweden en is de manager van Antiqua Living. Ik, Marloes, doe de communicatie van het bedrijf, wat helemaal in m'n straatje ligt, omdat ik journaliste ben.

Onze roots liggen in Nederland en Zweden. Gunnar is Zweed, en ik ben half Nederlandse, half Zweedse. M'n jeugd heb ik in Nederland doorgebracht (Bergen NH) en daarna heb ik vijftien jaar in Zweden gewoond. Drie jaar geleden verhuisden we naar Sohar. Daar leidde Gunnar een archeologisch project, gesponsord door lokale bedrijven. Een voorrecht, omdat Oman een fantastisch cultureel erfgoed heeft. Afgelopen zomer verhuisden we naar Muscat om hier Antiqua Living te openen. Een winkel in Oman beginnen is een heus avontuur. Van tevoren hebben we de markt goed onderzocht om te weten waar we aan beginnen. Geduld is een schone zaak, dat weten wij als geen ander, en dit geeft wel wat frustraties, maar we hebben gelukkig ook veel kunnen lachen. Wat ons vooral is opgevallen is hoe vriendelijk de mensen zijn, van welke nationaliteit dan ook.

Dat wij uit Nederland en Zweden komen is te merken in de keuze van het interieur van de winkel. We hebben onder andere een reproductie van een Nederlandse kast van rond 1790 staan. Ook hebben we heel wat meubels van de populaire Zweedse stijl "Gustaviaans" in onze collectie. Op meerdere manieren hebben Nederlanders een steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van onze winkel. Zo kwam Pauline Alberts, die eerder in Sohar woonde, op het idee "Living" achter de deur ons bedachte "Antiqua" te hebben. De Russische fotografe Maya Parfenova, heeft de foto's voor de website (www.antiqualive.com) en de brochures gemaakt. Zij is getrouwd met een Nederlander en heeft vele jaren in Nederland gewoond. Ook daar is dus een semi-Nederlandse touch. Bovendien heeft Marieke Wijma, een Nederlandse wonende in Zweden, geholpen met het design voor ons logo.



Ondertussen weten steeds meer mensen van ons bestaan, en de winkel begint nu echt een beetje te lopen. Wat een gat in de markt blijkt te zijn, is dat je bij Antiqua Living meubels op maat kunt bestellen, tegen een redelijke prijs. Een gedeelte van de meubels wordt in Indonesië gemaakt, en de handwerklieden daar kunnen een meubel maken naar een foto of tekening met maten.

Soms besef ik me wat een geluk we hebben. Hier in het mooie Oman hebben we onze droom om een meubelzaak te beginnen kunnen verwirkelijken. Jaren geleden, toen we nog in Zweden woonden, kwam Gunnar op dit idee. Toen we drie jaar geleden in Oman gingen wonen, begrepen we dat de markt hier ideaal is voor dit concept, en dat blijkt uit de positieve reacties.

R Restaurant Review

Door Roos Lankhaar

Een van de grote voordelen van in de redactie van de Raskrabbel zitten is dat je lekker kan gaan eten onder het mom van een recensie. Dit keer ben ik gaan lunchen in het mOre café in de mall naast het Opera gebouw, Opera Galleria. Deze mall met daarin het mOre café is open sinds eind november 2012.

Bij binnenkomst ben je de enige bezoeker van de mall, ik denk ook niet dat ik hier iets zal gaan kopen. Het ziet er allemaal heel luxe uit en ik zie vooral chocolaterieën en juwelierszaken, daar ben ik beiden niet vies van maar ik zie nergens prijzen en dat lijkt mij wat verdacht! Wel wordt ik begeleid door mooie muziek die zo uit het operagebouw lijkt te komen, bij navraag blijkt dat trouwens niet zo te zijn...

Ik neem de roltrap omhoog en geniet verder van de mooie ambiance van het gebouw. Helemaal aan de rechterkant (kan niet missen) zit op een hoekje naast genoemde chocolaterieën het mOre café. Bij binnenkomst kom ik in een paars en een beetje donker café, vol met tafeltjes en gezellige hoekjes, een grote bar vol jampotjes (die verkopen ze) en geen klant te bekennen. Wel komt het personeel me meteen tegemoet of ze me kunnen helpen. Ik zoek een tafel met zicht op de ingang, ik ben namelijk de eerste, en neem het café verder in me op. Er blijken nu meer mensen binnen te druppelen, het verbaast me dat het café uiteindelijk gezellig vol begint te raken. Ik kan me niet voorstellen dat al die mensen eerst zijn gaan winkelen... Het ziet er gezellig uit, zoals een "Westers" eetcafé. De eigenaar blijkt dan ook een Nederlander met meer (succesvolle) vestigingen in het Midden Oosten (Dubai).

Ik bestudeer de uitgebreide kaart en zie daar heel wat Nederlandse gerechten op staan, zelfs in het Nederlands, zoals een prima keuze aan pannenkoeken. Het mOre cafe heeft een uitgebreide ontbijt-keuze, die tevens dienst kan doen als lunch en ook een uitgebreide kaart voor warme gerechten die meer geschikt zijn voor een diner. Verder wordt er geen alcohol geschonken, dit wordt gecompenseerd door een uitgebreide koffie/thee keuze.

Ik neem een cappuccino die warempel met een Nederlands koekje geserveerd wordt, en een Eggs Benedict (gepocheerd ei op een broodje met zalm en een Hollandaise saus). Mijn gezelschap neemt een pannenkoek met appel. Het smaakt ons heerlijk! Het personeel is vriendelijk en behulpzaam, en we zitten er ontspannen bij. De prijzen zijn zeer redelijk. Ik vind het café wel een bezoekje waard, ook met kinderen kan je hier leuk eten, maar ik blijf het jammer vinden dat er in de mall zelf voor mij niet echt te winkelen valt. Wat wel een aanrader is is om voor of na een voorstelling even een lekker hapje te gaan eten, het cafe is namelijk open van acht tot middernacht!

MORE Café
Tel.: + 96822022555
opera@morecafeoman.com
Hours: 8am- Midnight, Friday Brunch: 11am – 4pm
Website: www.morecafe.biz



Simia Medi Spa

Door Renate Buijsman

Ik bel aan bij een fris gebouw aan 18 November Street, iets verder dan de Chedi hotel, in de wijk Azaiba. Samira Simia, de jongedame die ik vandaag ga interviewen, doet open. Ze is van Marokkaans/Nederlandse afkomst, geboren en getogen in Nederland en sinds 2008 permanent woonachtig in Muscat.

Wat heb je zo al gedaan? In 2002 heb ik 4 maanden voor de Nederlandse Ambassade in Muscat gewerkt. Bij terugkomst in NL heb ik 5 jaar gevlogen voor de KLM en vervolgens de opleiding hogere bedrijfskunde afgerond. Toen ik klaar was ben ik bij een projectbureau in Den Haag begonnen. Ik deed bv. onderzoek naar crimineel gedrag onder jongeren of een project met alleenstaande moeders, dit in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken. Tijdens die periode (2005-2008) heb ik een opleiding "Hair and skin specialist" in Utrecht gevolgd.

Hoe ben je in Oman verzeild geraakt? Het was altijd blijven kriebelen om terug te keren naar Oman. Na een uitnodiging voor een bruiloft in Oman heb ik erover nagedacht wat ik er zou kunnen gaan doen. Met mijn opleiding aangevuld met een gerichte training met een IPL machine, welke geschikt is voor permanent hair removal alsmede skin improvement (bijvoorbeeld Acné), kwam ik op het idee om hier een Spa te beginnen. Een Spa met verschillende specialiteiten waaronder de behandelingen met IPL! Ik had gemerkt door marktonderzoek te verrichten dat hier enorme behoefte aan was.

En? Het is succesvol! Mijn clientèle bestaat voor 70% uit lokale en 30% uit expat dames die zich hier lekker laten verwennen! Van een gezichtsbehandeling tot een manicure/pedicure en een echte Marokkaanse Hamam tot een IPL behandeling! Alles is mogelijk en gebeurt door gediplomeerde medewerkers.

Wat heb je te bieden? In de spa bied ik kwaliteit aan door gediplomeerd personeel. Bovendien heb ik geprobeerd een sfeervolle spa in te richten. Dat kan ik al bezoeker alleen maar beamen. Aan alle details is gedacht. Voor de Hamam deed zij inspiratie op in Marokko en de lampen komen

daar ook vandaan. En het zijn de details die het bijzonder maken; altijd een kopje koffie, thee, glas water of een snoepje aan de balie

Gebruik je speciale producten? Ja, we gebruiken organische produktlijnen uit Nederland en Amerika. Er is een lijn van June Jacobs en een van Genové, uit Nederland hebben we bv ook het merk KOH! (make-up, nagellak en verzorgingsproducten), sommige van de producten zijn ook voor de verkoop. En ik verkoop Sanex deodorant, echt het beste voor je huid! De lokale dames zijn er dol op en het is niet aan te slepen!

Speciaal voor het Orangeball is er een aanbieding. Inlevering van onderstaande Coupon geeft recht op een van de 3 opties (of meerdere combinaties ook mogelijk!) Bovendien krijgen de eerste 20 een leuk presentje!

Simia Medi Spa is ook te vinden op facebook onder www.facebook.com/mandarinmedispa Voor afspraken kun je bellen met: 96679388 of 24492333

Orangeball aanbieding

- 1 Bij een June Jacobs Facial een gratis body massage 45 min met pure Argan oil uit Marokko (ook wel 'Marokkaans goud' genoemd)
- 2 Bij je KOH pedicure en manicure een gratis parafine badje of masker voor je voeten en we lakken gratis je handen en voeten (pedi en mani voor slechts 10 omr!)
- 3 Bij je Marokkaanse Hammam een gratis 45 min Argan oil massage en een kopje heerlijke Marokkaanse thee

Simia
MEDI SPA

februari 2013 RASKRABBEL 29

VAKANTIETIP

Afrika is een enorm continent, zo totaal verrassend en anders dan Europa. Prachtig in al zijn eenvoud en oorspronkelijkheid. Zowel qua mens als dier en natuur. Prachtige safari's waarin je dicht bij die natuur kan zijn en je te beseffen hoe groots Afrika is. Vind de Big Five door je mee te laten voeren door de schoonheid. Diana Beach heeft de mooiste stranden van Kenia, wit zand, blauwgroene zee en een oneindig uitzicht over de Indische Oceaan. Je kan relaxed zitten bij enkele strandrestaurants of juist de uitdaging aangaan om de verlaten stranden te bezoeken en op te gaan in de plaatselijke manier van leven.



Daar, aan Diani Beach, staat het huis gezamenlijk met nog drie andere vergelijkbare huizen. Alle comfort is aanwezig om je verblijf te veraangemen. Jacintha en Gambari zijn aanwezig om je te helpen en ervoor te zorgen dat het huis, het zwembad en de tuin schoon en gezellig blijven. Eventueel kan er een kok ingezet worden om de maaltijden te verzorgen.

Het huis ligt direct naast een dorpje waar de waterpomp het centrale punt is waar iedereen uit de buurt naar toe komt. De mensen zijn vriendelijk en maken graag een praatje. De kinderen doen niets liever

dan meezingen en zijn razend nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt. Ze zijn ook zo weer weg als je het vraagt en dan hoor je ze verderop nog allemaal de geleerde liedjes zingen.

Meer weten? Kijk even op www.evenaarkenya.nl voor prijzen en meer info.



ADVENTURE IN WAHIBA SANDS, SULTANATE OF OMAN

Guided Camel Safaris across the desert
Guided 4 WD Safaris across the desert
Guided Visits to all parts of Oman



The idyllic Nomadic Desert Camp is located within the breathtaking golden sands of the Omani desert.

Please contact:
Nomadic Adventures & Tours /
Nomadic Desert Camp
(owned and personally
operated by Bedouin Family)

Phone +968 - 99 33 62 73
www.nomadicdesertcamp.com

De zoektocht naar het VOC schip de Amstelveen

Door: *Seger van den Brenk, Periplus Archeomare en David Bouman, Maritime Research & Consultancy*

In 1763 was het VOC retoursschip Amstelveen op weg van Batavia naar Muscat en het eiland Kharg in de Perzische Golf. Op de avond van 5 augustus bevond het schip zich ten zuiden van Kaap Madrasah, terwijl men dacht dat men de Kaap al was gepasseerd. Door de opkomende mist kwam het schip te dicht bij de kust en raakte de zeebodem. De Amstelveen kapseisde door de sterke branding, brak in tweeën en zank waarbij 75 van de 105 opvarenden verdronken. Slechts dertig overlevenden bereikten het strand. Onder hen was de onderofficier Cornelis Eyks. De overlevenden begonnen aan een tocht van 500 km door de woestijn, tot ze het vissersdorp Al Hadd bereikten, van waar ze transport naar Muscat vonden.

De schipbreuk en de tocht door de woestijn werden door Cornelis Eyks beschreven in een reisverslag in 1766, dat pas in 1997! werd ontdekt. In 2012 heeft Klaas Doornbos dit verslag verwerkt in een boek: *Shipwreck & Survival in Oman, 1763*.

In 2012 werd de Stichting Netherlands Oman Foundation (SNOF) opgericht, met als doel een documentaire te maken over de schipbreuk en de tocht van de overlevenden door de woestijn. Een onderdeel van deze documentaire is de zoektocht naar de wrakresten van de Amstelveen. Afgelopen november heeft een geofysisch onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke wraklocatie de Amstelveen, in de baai ten zuiden van Ras Madrasah. In één week werd een strook waterbodem van 25 bij 1 kilometer parallel aan het strand in kaart gebracht met een side scan sonar en een magnetometer.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een combinatie van drie Nederlandse bedrijven (Maritime Research & Consultancy, Periplus Archeomare en DEEP survey), en er werd samengewerkt met maritiem archeologen van het Oman Ministry of Heritage and Culture. Het onderzoek werd begeleid door een marineschip uit Oman.

Tijdens het onderzoek werden meerder clusters van magnetische anomalieën gevonden, veroorzaakt door de aanwezigheid van ijzeren objecten.

Op één van de locaties werd kort gedoken, maar er werd helaas niets gevonden omdat het zicht onderwater zeer beperkt (minder dan 50 cm) was.

Naar aanleiding van de resultaten van het geofysisch onderzoek zal het Oman Ministry of Heritage and Culture in samenwerking met Nederland een vervolgonderzoek plannen in 2013. De première van de documentaire zal waarschijnlijk plaatsvinden in april in Muscat. Voor meer informatie: zie www.expeditionoman.org of www.periplus.nl





De eerste stap naar een Gouden Kalf

door Dennis Naafs

Een dagje figureren in de documentaire over de schipbreuk van het VOC schip "De Amstelveen"

Het zal u niet ontgaan zijn dat er eind januari ineens meerdere Nederlandse mannen tussen de 25 en 40 jaar met beginnende baarden in Muscat te bewonderen waren... Zelfs de doorgaans meest correct verzorgde kantoorboys liepen er ineens bij alsof ze al een week als vrijgezel de kroegen van Muscat afgeschuimd hadden. Nu zult u zich afvragen: heb ik dan de nieuwste trend gemist, is dit de nieuwe norm nu we weer een koning op de troon krijgen, heeft de Sultan een decreet uitgevaardigd??? Niets van dit alles. Eind december werd er door de ambassade een oproep gedaan voor: "blonde Nederlandse mannen tussen de 25 en 40 jaar met een baard". Het betrof hier geen contact advertentie van een eenzame schone dame, maar een oproep voor figuranten om mee te spelen in de documentaire over de schipbreuk van het VOC schip "De Amstelveen". Aangezien Martijn de enige Nederlandse man in Muscat was die aan deze omschrijving voldeed, zat er voor de rest niets anders op dan zo snel mogelijk een baard te kweken.

In totaal werden ongeveer 15 Nederlandse mannen geselecteerd (volgens onszelf op uiterlijk,



maar dit terzijde). Om voor ons geheel onduidelijke redenen werden hier nog een acteur voor de hoofdrol en een paar jongens van de lokale motorclub aan toegevoegd (zonder connecties met Willem Holleeder overigens). Oh, en voor ik het vergeet nog een Omaanse jongen die in de film doorgaat voor Javaanse scheepsjongen, onder het motto: "dat verschil zien ze (U dus) toch niet".

Dat alles vanzelf weer mode wordt werd overigens wel bewezen, want allen waren erin geslaagd om op zolder, of op de Souq, kleding uit de 18e eeuw te vinden. Erik wist zelfs een dolk en een machette mee te nemen, waardoor we al snel door konden voor de bemanning van de Black Pearl. De andere gasten van het hotel begonnen zich al af te vragen wanneer Kapitein Jack Sparrow uit de lift zou komen zagezegd...

Onderweg naar de set werden toepasselijke 18e eeuwse hits als: "al die willen te kaapren varen moeten mannen met baarden zijn" ten gehore gebracht. De stemming zat er dus gelijk goed in! Diegenen die hadden gehoopt op een spannende scene met Carice van Houten of Angelina Jolie kwamer er al vrij snel achter dat deze scenes ietwat lastig in het script te krijgen waren gezien de totale afwezigheid van vrouwen aan boord van de VOC schepen (en ook bugettair waren er wat kleine problemen naar wij begrepen). Nadat de in het scheepsjournaal beschreven aangespoelde varkens om praktische redenen snel vervangen waren door vissen kon het echte werk dan beginnen!

In totaal zijn er 6 scenes opgenomen. Drie daarvan beschrijven het aanspoelen op het strand, en de overige drie zijn scenes in de woestijn. Al snel bleek dat we er met een beetje figureren niet waren! Bij het aanspoelen werd

direct al een beroep gedaan op de aanwezige acteertalenten. Deze kans werd uiteraard met beide handen aangegrepen en dus lagen er al snel een paar heren zeer overtuigend te verzuipen terwijl ze met hun laatste krachten de kust trachten te bereiken. De rest liet dit uiteraard niet op zich zitten en zo zult u Erik straks fanatiek zien bekvechten met de lokale bevolking (nu eens niet op kantoor), en Dennis zien sterven in de woestijn (handig voor het geval die zichzelf nog eens in zijn eentje ingraaft in de zomer tijdens Ramadan in de Wahiba's), enzovoort, enzovoort. De acteur die de hoofdrol van Cornelis Eijks speelde had er nog een hele kluit aan om zelf in beeld te komen...

De scenes in de woestijn waren nog een hele toer daar de bedoeïenen met wie gevochten diende te worden zich niet aan het script wensten te houden. Volgens het scheepsjournaal gingen zij namelijk op de loop voor de Nederlanders na een korte schermutseling. De trots van de huidige generatie bleek echter uit een ander hout gesneden en dus kwamen uw figuranten 250 jaar na dato bijkans alsnog om het leven. De ingehuurde bedoeïenen bleken namelijk gewapend met verdacht echte zwaarden en deinsden er niet voor terug deze ook duchtig te laten zwaaien op slechts enkele centimeters van onze adams appeltjes... Het stamhoofd besloot ook zijn kans op eeuwige roem te grijpen en ging zo uitgebreid op in zijn rol dat de laatste opnames nog maar net voor het donker geschoten konden worden...

Na afloop van de laatste scene sprongen de nieuwe helden van het witte doek snel in hun 4x4 drives om de barre tocht van weken door de woestijn van 250 jaar geleden even dunnetjes over te doen en deze binnen de 2 uur te voltooien... Bij de meesten ging vervolgens thuis het scheermes direct in de baard en was alles weer zoals het was voor aanvang. Een enkeling bleek op het kinderfeest nog geen afscheid genomen te hebben van de nieuw verworven beharing en er is dus wellicht toch een nieuwe trend gezet...

Er komt op 15 en 16 april een maritieme conferentie in het Al Bustan in Muscat met voornamelijk Omaanse en Nederlandse bedrijven. Op de 15e april wordt in Al Bustan een eerste Engelstalige versie van de film met de duur van ongeveer 52 minuten vertoond. Daarna worden er een Arabische versie gemaakt, een Engelstalige versie voor internationale verkoop aan Discovery Channel of National Geographic en een versie van 70 minuten voor de Nederlandse tv-omroep NTR en eventueel bioscoop.

Wij bieden bij voorbaat onze excuses aan voor het zeer hinderlijk en herhaaldelijk roepen: "Dat ben ik, daar, met die baard!", tijdens deze premiere. Daar staat tegenover dat wij bij het in ontvangst nemen van het Gouden Kalf voor onze glansrollen uiteraard niet zullen nalaten de Nederlandse gemeenschap in Muscat zeer uitdrukkelijk te bedanken...

De website met info over het boek van Klaas Doornbos over de scheepsramp met de 'Amstelveen' voor de kust van Oman: <http://www.bol.com/nl/p/shipwreck-and-survival-in-oman-1763/9200000000981019/>.

Het boek over de ramp kunt u vinden onder:
ISBN: 109085550599
ISBN13: 9789085550594



Herfst

door kinderen uit de onderbouw van de NTC-PO klassen
op de PDO International School



ik zie in mijn bos een
padstoen en een herf-
boom en een eekhoor-
marieke. v. 04-11-12 groep 3



charlotte 06-11-12 peutersgroep

herfstblad



in mijn bos zie je
paBsteelgke. egin
jules 04-11-12 groep 3



stijn regenboog
12-11-12 peutersgroep



sybke 06-11-12 peutersgroep

paddestoel



ik heb Iris, Michiel en juf
Anava in het park
getekend. Er liggen
heel veel bladeren
op de grond.

groep 1
daniëlla 12-11-12



In mijn bos zijn veel
bladeren.
nicole 04-11-12 groep 3

anno 10-11-12 groep 2

teken r - woorden

reem	roos	rijs
regeni	ros	roed
rot	reer	roed
ronk	reer	roed



coen 03-11-12 aanvangsgroep

paddestoel



In mijn bos zie ik vogels, paddestoelen,
Acornsboomen, kastanjes en
Daniel 04-11-12 groep 3



paddestoel, blaadren, ferge,
eekoh, kaastanje.
tim 04-11-12 groep 3

Kinderenpakket

Financiële perikelen Hypotheekbommetje voor expats in 2021

Door Henk Vriesman



Geachte expat,

Het belastingplan 2013 bevat veel wijzigingen op hypotheekgebied. Ik neem de belangrijkste punten met u door met de focus op de gevolgen voor expats.

Nieuwe hypotheeken

Vanaf 1 januari 2013 is de hypotheekrente alleen nog maar aftrekbaar als er annuïtair of sneller wordt afgelost. De looptijd is maximaal 30 jaar. Een annuïtairhypotheek is een hypotheek waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald. De maandlasten worden natuurlijk wel hoger dan bij aflossingsvrije hypotheeken. Bovendien lopen de maandlasten ieder jaar een beetje op, omdat het rentedeel steeds kleiner wordt en de renteaftrek dus minder.

Bovendien is deze aflossing verplicht. Als er per 31 december van het jaar onvoldoende is afgelost, is de rente over de hele lening, nooit meer aftrekbaar. Er zijn slechts enkele situaties waarop deze zware sanctie niet van toepassing is.

Voor starters is dit niet gunstig want die moeten meer betalen. Bovendien wordt de Nationale Hypotheekgarantie terug geschroefd van € 320.000 naar, per 1 juni 2013, € 290.000 en deze komt in 2014 weer op het oude niveau van € 265.000. Ook de leenmogelijkheden zijn per 1 januari verder beperkt. De woonquote, het percentage van uw inkomen dat u mag verwonen, is verder aangescherpt. Bovendien mag u nog maar 105% van de woningwaarde lenen en dit percentage gaat jaarlijks omlaag met 1%, naar 100% in 2018. Iedereen moet dus vanaf 2018 de kosten koper zelf ophoesten. Kopen zonder eigengeld is er dus niet meer bij. Geen goede ontwikkeling voor de woningmarkt dus.

De consensus van de verwachtingen (Rabobank, ING, Fitch, VEH en NVVM) voor de huizenprijzen is, dat de prijzen verder dalen in 2013 met ongeveer 7%. Ergens einde 2013 of in 2014 wordt de bodem dan bereikt. (Daling is nu 16% sinds 2008 en we zitten op het prijspeil van 2003)

Omdat het aantal hypotheekvormen sterk wordt gereduceerd en alle ingewikkelde fiscale toestanden en polissen in een keer uit beeld zijn, hoeft u veel minder keuzes te maken. Het sluiten van een hypotheek lijkt, op het eerste gezicht, veel simpeler te worden. Dat klopt echter maar gedeeltelijk. Er zitten namelijk ook kanten aan, die razend ingewikkeld worden. Bijvoorbeeld bij oversluiten of echtscheiding. Daar ga ik nu verder niet op in, omdat er voor veel expats, andere en soms zeer ingrijpende veranderingen, plaats vinden.

Bestaande hypotheeken

Voor bestaande hypotheeken geldt dat de renteaftrek alleen in de hoogste schijf wordt beperkt (52% schijf) en wel met 0,5% per jaar en uiteindelijk, over 28 jaar, naar maximaal 38% renteaftrek. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de inkomstenbelasting omlaag gaat naar 48% in de vierde schijf (nu 52%) en 38% in de derde schijf (nu 42%). Dit gaat pas in op 1 januari 2014 en veranderd dus mogelijk nog. Daar gaan mensen met een bestaande hypotheek dus niet veel van merken. Dat wordt echter anders als u als expat uw huis tijdelijk heeft verhuurd.

Het bommetje

Als u uw huis verhuurt, verhuist uw huis fiscaal van box 1 naar box 3. Dat betekent dat u geen renteaftrek meer heeft. U moet jaarlijks de WOZ waarde van uw huis minus de hypotheekschuld opgeven bij de belastingdienst. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor expats, ook als die niets horen van de belastingdienst. Tot nu toe was het zo, dat als u terugkwam naar Nederland en u ging weer in uw oude huis wonen, uw huis en uw hypotheek weer naar box 1 verhuisden. U had dan weer renteaftrek

Als u terugkomt voor 2021, blijft dat zo. Komt u in 2021 of later terug dan voldoet uw hypotheek niet aan de nieuwe eisen en daardoor is er geen renteaftrek meer. Uw hypotheek blijft achter in box 3. Het bovenstaande geldt dus niet als u uw huis nooit heeft verhuurd en het altijd in box 1 heeft gezeten (u heeft de rente dan ieder jaar afgetrokken, ook als expat, of had dat kunnen doen). Ook als u uw hypotheek aflost krijgt u de renteaftrek nooit meer terug. Het jaar 2021 is op het laatste moment toegevoegd aan het belastingplan 2013. Eerst leek het erop dat deze regeling meteen zou gaan gelden.

Wat als u na 2021 remigreert?

Het enige wat u dan kunt doen om weer voor renteaftrek in aanmerking te komen, is om uw hypotheek over te sluiten. U loopt dan echter tegen een aantal problemen aan.

De verstrekkingnormen zijn de laatste jaren behoorlijk aangescherpt, u kunt dus veel minder lenen dan u denkt en de leenmogelijkheden zijn in 2013 verder beperkt. Als u een PlanKluis heeft, kunt u hierin, begin januari uw nieuwe leenmogelijkheden zien.

Zonder vast arbeidscontract in Nederland wordt dit nog veel moeilijker en krijgt u mogelijk helemaal geen hypotheek meer.

Uw huis is waarschijnlijk veel minder waard. Uw laatste WOZ waarde loopt ver achter bij de werkelijkheid omdat de laatste waarde peildatum dateert van 1-1-2011.

U mag vanaf 2018 maximaal de marktwaarde van de woning lenen. Dit pakt voor iedereen die zijn huis heeft verhuurd erg onrechtvaardig uit en het kan in sommige gevallen heel erg fout gaan.

Voorbeeld

Stel u heeft in 2007 een huis gekocht van € 500.000 met een tophypotheek van € 550.000. Daarna bent u vertrokken in 2010 en u heeft uw huis verhuurd. U was dan na 2010 geen belasting verschuldigd in Nederland omdat de hypotheek hoger is dan de waarde maar u moest wel aangifte doen. De huizenprijzen zijn naar verwachting rond 2014 met zo'n 25% gedaald. Daarna zullen ze ongetwijfeld weer gaan stijgen maar het is een reëel scenario om aan te nemen dat ze in 2020 nog 10% lager zijn dan in 2007. Uw huis is dan dus nog € 450.000 waard. U gaat begin 2021 terug naar Nederland en vindt een baan waarbij u naar we aannemen genoeg verdient. U gaat nu uw hypotheek oversluiten en u mag in 2018 maximaal de waarde lenen dus € 450.000. U komt dan € 100.000 tekort om uw oude hypotheek af te lossen. Het is maar te hopen dat u die € 100.000 gespaard heeft, want u kunt die dus meteen inleveren.

Niet oversluiten kan natuurlijk ook maar dan heeft u geen renteaftrek. Verkopen is een andere goede optie maar u moet dan wel het verschil tussen de opbrengst en uw huidige hypotheek kunnen bijpassen. Hopelijk komt er in nog reparatiewetgeving voor dit soort situaties, want je kunt het moeilijk eerlijk noemen.

Verbonden polissen

Ook op het gebied van de aan de hypotheek verbonden polissen (kapitaalverzekering eigenwoning KEW en spaarrekening of beleggingsrecht eigenwoning SEW en BEW) verandert er nogal wat.

Omdat nieuwe hypotheeken alleen annuïtair mogen worden gesloten zijn deze polissen niet meer noodzakelijk en daardoor vervalt de vrijstelling in box 3 voor nieuwe polissen. De waarde van de nieuwe polissen wordt dus belast, met 1,2% vermogensrendementsheffing per jaar. Heeft u nog nooit verhuurd dan is het vooral bij oudere polissen aan te raden te controleren of ze een zogenaamde KEW clause hebben. Als die er niet is, is het aan te raden om deze toe te laten voegen. Dat moet voor 1 april 2013 gebeuren. De polis gaat dan naar box 1 en is, onder voorwaarden, vrijgesteld van belasting. De belangrijkste voorwaarde is, dat u de uitkering te zijner tijd gebruikt om uw hypotheek (deels) af te lossen.

Belangrijke opmerking

Als expat moet u goed bijhouden wat er door de jaren heen met uw hypotheek gebeurt. U moet datum van vertrek en aankomst weten, de WOZ waardes door de jaren heen, jaaroverzichten van uw hypotheek en eventuele polissen bewaren en de verhuurperiodes noteren. U bent ook verplicht jaarlijks aangifte te doen als u een huis in Nederland heeft. De renteaftrek is al sinds 2001 beperkt to maximaal 30 jaar en de handen van de fiscus reiken voor expats 12 jaar terug.

U ziet dat de Tweede Kamer er weer uitstekend in is geslaagd om de zaken simpeler te maken en de lasten eerlijk te verdelen.

Suggesties over onderwerpen voor een volgende column zijn van harte welkom.

Mocht u willen reageren, dan kunt u mailen naar Uw Raskrabbelaar:

Henk Vriesman MFP CFP®
DSI Beleggingsadviseur
Henk@PlanningMasters.nl



Nieuws van de Nederlandse Ambassade in Oman

Even voorstellen

Ineke Jansonius, sinds 21 oktober 2012 werkzaam als part-time medewerkster consulaire zaken.

Nederlands paspoort en identiteitskaart:

Wijziging in de verwerking van aanvragen Nederlandse reisdocumenten (nationaal paspoort, zakenpaspoort, noodpaspoort en Nederlandse identiteitskaart) bij de Nederlandse Ambassade te Muscat (Oman) per 16 februari 2013.

In het kader van verdergaande regionalisering zal met ingang van zaterdag 16 februari 2013 de verwerking (incl. beoordeling) van aanvragen van Nederlandse reisdocumenten worden uitgevoerd door het Regional Support Office Midden-Oosten (RSO-MIO) te Amman (Jordanië).

Dit betekent dat met de afgifte van Nederlandse reisdocumenten door deze ambassade aanzienlijk meer tijd zal zijn gemoeid dan voorheen. Met deze nieuwe werkwijze dient vooralsnog rekening te worden gehouden met een periode van minimaal 14 dagen tussen aanvraag en uitreiking van een reisdocument. Bij het plannen van toekomstige reizen naar het buitenland wordt u verzocht hiermee gaarne rekening houden.

De aanvraagprocedure van Nederlandse reisdocumenten bij deze ambassade, alsmede de openingstijden voor deze consulaire dienstverlening van zaterdag t/m dinsdag tussen 13.00 en 14.30 blijven ongewijzigd. Echter i.v.m. met de voorbereidingen voor deze nieuwe werkwijze is de consulaire afdeling van de ambassade van maandag 11 februari 2013 t/m dinsdag 12 februari 2013 gesloten voor het publiek.

Websites met nuttige informatie

www.rijbewijs.nl
voor alle vragen over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van een Nederlands rijbewijs;

www.denhaag.nl
voor informatie over het registreren van buitenlandse akten (w.o. geboorte/huwelijk);

www.paspoorten.nl
voor informatie over het aanvragen of vernieuwen van paspoorten;

www.mfa.nl/mus/consulairezaken
voor algemene informatie over wat de consulaire afdeling van de ambassade te Muscat voor u kan betekenen.



Avondvierdaagse 2013

Wie? Alle kinderen, tot en met P2 onder begeleiding van één van de ouders

Wat? 4x lopen voor een medaille

Waar? PDO Camp

Wanneer? 2 - 6 Maart 4.30PM

Hoeveel? RO 3,5 p.p.

◆ Jacqueline Vernooij
◆ Barbara de Goederen
◆ Monique Oink

Driekbord

HOLLANDE NIEUWE

NIEUWE NEDERLANDERS EN NEDERLANDSTALIGEN IN OMAN

Jan, Barbara, Bas (2002) en Marijn (2005) Coremans-de Goederen
Gert Hoefman
Martijn Notten
Moniek Blascos-Boone
Robert Langedijk, Mary O'Brien en Liam en Nicole Langedijk
Ella van den Heuvel en Tammo van der Wal
Jorn Van Doren en Eeke van Nes met Emma, Hanna en Bram
Ann en Wim Servaes met Noor (2008) en Linde (2010)
Jaap van Dijk en Marjon Hesselink
Maurice De Rooij

Lumnia

Please contact me if you're gonna throw your used Nespresso cups out! I use them for my line of recycled homedecorations.

Beata Jirkovszky
tel. 95720584

Take a look at my creations at:
www.facebook.com/lumnialive

GEBOREN

Lana
30 januari 2013
Dochter van Tina en Paul te Riele
Zusje van Fleur

GEBOREN

Fien Hannah Koning
5 oktober 2012
Dochter van Ronald Wortel en Maartje Koning
Broertje van Luka

DE KARAVAN

Peuterspeelzaal voor peuters van twee tot drie jaar, onder leiding van Michelle Joseph.

Voor meer informatie:
Tel: 24675429 / GSM 97632014

HET AR RUSTAQ FORT is weer open! Het ligt op 170 km van Muscat. Het plaatsje Ar Rustaq is ooit de hoofdstad van Oman geweest. Het fort is gebouwd door Perzen in de 7e eeuw. Door de eeuwen heen is het fort herhaaldelijk afgebroken en weer opgebouwd. Het fort staat er prachtig bij met zijn vier torens, genaamd de Rode toren, de wind toren en de duivels toren.

In de omgeving zijn er drie mooie wadi's om te bezoeken: Wadi Bani Ghafar; Wadi al Sahtan en Wadi Bani Auf.

Openingstijden fort: Zaterdag tot donderdag 9am tot 4pm
Vrijdag 8am tot 11am

VRIJMARKT DONDERDAG 25 APRIL 2013

KOM OOK NAAR DE FEESTELIJKE OPENING VAN DE VRIJMARKT



ALLE KINDEREN MOGEN KOPEN EN VERKOPEN (OUDERS MOGEN
NATUURLIJK OOK KOPEN!) 2^E-HANDS SPEELGOED, KNUTSELS, BOEKEN,
ZELFGEMAAKTE LEKKERE HAPJES EN DRANKJES, ZELF VERZONNEN
SPELLETJES, OF MISSCHIEF WIL JE MUZIEK MAKEN EN DAARMEE EEN
PAAR BAIZA VERDIENEN!

VERGEET NIET JE ORANJE KLEREN!

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT, VOOR MEER INFO MAIL:
VRIJMARKTMUSCAT@GMAIL.COM
NAMENS HET ORGANISEREND COMITÉ

Planning Masters
masters in financial planning



Henk Vriesman MFP CFP®
DSI Beleggingsadviseur

www.planningmasters.nl
Henk@planningmasters.nl
Skype: henk.vriesman
Tel: 0031-72-5816015

FINANCIËEL ADVIES VOOR EXPATS
PENSIOENOPBOUW - HYPOTHEKEN - FISCALE ZAKEN

Ik ben regelmatig in Oman en de Emiraten. U kunt mailen voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

AIRFRANCE | KLM

Save time
check in
online at
klm.com



With klm.com you can
reserve your favourite seat
without leaving
your favourite seat.



Journeys of Inspiration

WWW.KLM.COM

TANDARTS PEYE (PETER) VLOT

ORTHODONTIST MICHAEL DE WORSOP



Qurum Medical Centre, 61 Al Ilam Street, Medinat Al Ilam

Voor afspraken bel: 24692898 / 24692856

www.qurummedicalcentre.com