

Ras Kraabel

FEBRUARI 2011



TAQA & BEYOND



STAATSBEZOEK



ON THE MOVE MALEISIË



AANKOMST SINTERKLAAS

BOMEN PLANEN MET FEYENOORD IN SOHAR



Voor Nederlandstaligen in Oman



Take off in the New Year with great deals on KLM

Dublin	OMR	100
London	OMR	100
Manchester	OMR	100
Nice	OMR	110
Paris	OMR	110
Barcelona	OMR	115
Copenhagen	OMR	115
Helsinki	OMR	115
Madrid	OMR	115
Milan	OMR	115
Oslo	OMR	115
Prague	OMR	115
Rome	OMR	115
Boston	OMR	169
New York	OMR	169
Amsterdam	OMR	176
Montreal	OMR	275
Toronto	OMR	275
Chicago	OMR	287
Houston	OMR	287
Calgary	OMR	296
Vancouver	OMR	296
Los Angeles	OMR	307
San Francisco	OMR	307

Plan ahead and make 2011 extra memorable with great deals on KLM. Benefit from our fabulous fares to various destinations in Europe and North America. Log on to www.klm.com, call KLM on 24 566 737 or contact your travel agent. Offer available now until 1st February, for travel between 1st February and 30th April, 2011.

Terms & conditions apply. Taxes & surcharges not included.



Journeys of Inspiration

More destinations on KLM.com



Gesine Kampman



Anneke van Gisbergen



Sandra Kapoh



Steph Bloemarts



Angela Mazairac



Corine Selders



Heleen Elzenga

Voorwoord

In een Raskrabbel van 2009 verontschuldigen we ons een beetje voor het feit dat veel kopij die we binnenkregen uit Muscat afkomstig was - daar vonden de tenslotte meeste activiteiten plaats, dachten wij. Das war einmal. Sohar doet inmiddels goede zaken en organiseert in een handomdraai evenementen waar wij 'Muscatters' nog altijd slechts van mogen dromen: Sohar Jazzfestival om er maar een te noemen. En wat dacht je van de komst van het voltallige elftal van topclub Feyenoord?

Zelf een Ajaxfan in Muscat had hen wel willen zien (zo vernamen wij). Ook is de Nederlandse gemeenschap daar in 't hoge noorden in aantal toegenomen en dit heeft geleid tot een zeer regelmatige bijdrage van daar. Vanuit het hele verre zuiden, doet Hedwig Rovers ons vrijwel voor elke uitgave onderhoudend verslag van het leven in Dhofar. Kortom, we zijn 'breder' geworden en dat stemt ons blij.

Waar we ook vrolijk van worden is het aangekondigde bezoek van H.M. Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima. In deze Raskrabbel wordt u al wat opgewarmd hiervoor door een exclusief interview met onze ambassadeur Stefan van Wersch. Hieruit kunnen we wel afleiden dat een staatsbezoek van dit niveau niet in een paar weken wordt georganiseerd!

De aftrap van dit kalenderjaar vond plaats op het strand van PDO: de Nieuwjaarsduik. Het was fris, maar gedoken werd er zeker. Bekijkt u de foto's eens op pagina 37. Nog meer foto's vindt op de middenpagina's. Deze geven een impressie van het jaarlijkse Kinderfeest dat op 9 februari werd gehouden op het terrein van PDO Recreation Centre in Muscat. Het feest met als thema Atlantis, The Lost City werd door maar liefst 1200 kinderen van verschillende nationaliteiten bezocht en was wederom een groot succes.

Ook kunt u ideeën opdoen voor een Waditrip, hebben we een smakelijke ontbijttip voor u, lezen we een enthousiast verhaal over het werken bij hotel Chedi en wordt uw volgende posting wellicht KL?

Ten slotte willen wij u erop wijzen dat de naam van de website van de Raskrabbel 'deraskrabbel.nl' is geworden.

We hopen dat u geniet van deze Raskrabbel en wilt u zelf iets kwijt, bijdragen, vertellen enz., schrijf ons dan: raskrabbel@hotmail.com

Anneke van Gisbergen

Gesine Kampman



De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt 4 maal per jaar. Het redactieteam wordt gevormd door:

HOOFDREDACTIE

Anneke van Gisbergen
Gesine Kampman

LAY OUT

Steph Bloemarts
Anneke van Gisbergen

VASTE SCHRIJVERS

Sandra Kapoh
Angela Mazairac
Corine Selders

CORRECTIES

Gesine Kampman

DISTRIBUTIE

Heleen Elzenga

Financieel Beheer/Advertenties
Frank Wolters

Druk

Modern Colour Printers L.L.C.

Website

www.raskrabbel.nl

Abonnementen

Kostenloos aan te vragen in Oman via:
Heleen Elzenga
p/a PDO UW/52
P.O. Box 81
Muscat, 100
e-mail: raskrabbel@hotmail.com

Adverteerders

KLM
BB&L
Al Qurum dierenarts
Qurum Medical Centre
Planning Masters

Uitgave mede mogelijk gemaakt door
Jaargang 26, nummer 2



اللجنة الهولندية - عمان
Holland Comité Oman

Inhoudsopgave



VASTE RUBRIEKEN

- 3. Voorwoord
- 4. Inhoudsopgave en vaste info
- 5. Voorzitter Holland Comité
- 8. Anna Casa Nova
- 9. Restaurant Review
- 14. Ceciel's boekenpagina
- 18. Toys for Boys
- 24. On the Move: Maleisië
- 31. Nieuws van de ambassade
- 32. Mijn baan in Oman: Simone Broekhaar

- 34. Kinderpagina
- 40. Financiële perikelen
- 43. Prikbord

REPORTAGES EN FOTO'S

- 6. Feyenoord in Sohar
- 10. Foto's Sinterklaasaankomst
- 12. Taqa en Beyond
- 15. Alternatieve autohuur
- 16. Interview ambassadeur
- 20. Eerste stap naar een groen Oman
- 22. Foto's Kinderfeest

- 26. Zouk
- 27. Een dagje Wadi Fanja
- 28. Sir Bani Yas Island
- 36. Foto's Nieuwjaarsduik
- 37. Sohar Jazz Festival
- 38. Verwende prinsesjes
- 39. Pearls for Girls
- 42. Sponsors van zwerfdieren

AANKONDIGINGEN

- 19. Avondvierdaagse
- 41. Cabaret + Regatta
- 44. Oranjebal

Deadline kopij volgende uitgave: 1 mei 2011

NIEUWE

Nederlanders en Nederlandstaligen in Muscat

- Mark en Judith Deutekom met hun kinderen Fleur (2006) en Thijs (2010)

Geboren in Oman

- Marit Elizabeth, geboren op 18 december 2010, dochter van Joost en Steph Bloemarts en zusje van Nils
- Thijs (Theo Marthijs) Egberts, geboren op 8 januari 2011, zoon van Egbert en Pauline Alberts
- Fleur Catherina Antoinette, geboren op 28 januari, dochter van Hendrik en Hester Moorrees, zusje van Coen
- Thijs Frederik, geboren op 10 februari 2011, zoon van Iris van Egdom en Martin Stoll en broertje van Niels en Maike.

Heb je ook iets leuks om in te sturen???

Super! Lever dan je tekst aan in een Word document. Het lettertype dat we gebruiken is Verdana, 11 pt. We houden ongeveer 450 woorden per pagina aan, dan heb je nog wat ruimte voor foto's. Je afbeeldingen graag apart aanleveren (hoge resolutie jpg svp). Als je het anders wilt aanleveren (bijv. PDF of Photoshop), overleg dan eerst even met de redactie (geen Powerpoint!). De redactie van de Raskrabbel neemt in principe de aangeleverde stukken integraal over. Indien nodig behoudt zij zich in uitzonderings gevallen het recht voor om teksten aan te passen. Teksten worden gescreend op grammatica en spelling.

MOTHER EN BABY SUPPORT GROUP

Voor advies en informatie met betrekking tot zwangerschap en kraamtijd voor moeder en baby. Inger Boom: 99144210

De Karavaan

De Peuterspeelzaal voor peuters van twee tot drie jaar, onder leiding van Isabelle Stevens. Voor meer informatie neem contact met haar op. GSM: 92765978.



Beste Nederlanders en
Nederlandstaligen,

Het nieuwe jaar
is begonnen
en we hebben net de
Nieuwjaarsduik achter de
rug. Met een gepast Hollands
weertje gingen er meer

mensen het water in dan ik had gedacht. Er was champagne om het nieuwe jaar in te luiden en van de erwtensoep en bitterballen werd gesmuld. De kinderen werden in verwondering gebracht door een goochelaar, zodat de volwassenen het nieuwe jaar vrolijk konden inborrelen.

Een aantal bijzonder uitziende, haast koninklijke bezoekers, kondigde het thema van *het Oranjebal 2011* aan. 'Royal Sensation' wekt hoge verwachtingen op 24 maart, weer iets moois om naar uit te kijken. Momenteel is de commissie druk bezig met de bouw van een fantastisch décor, hebben ze geweldig entertainment gecontracteerd en het *Intercon* belooft overheerlijke gerechten. Noteer de datum dus alvast in je agenda.

Het Kinderfeest is als deze Raskrabbel uitkomt achter de rug. De laatste paar weken (of zelfs maanden) is door vele vrijwilligers hard gewerkt om dit evenement voor 1000 kinderen een succes te maken. Paul en zijn team, ontzettend bedankt!

Eind februari staat *de Avondvierdaagse* op het programma. Meer dan honderd schoolkinderen zullen vier of vijf avonden over de paden van het Ras al Hamra kamp wandelen. Annemarie is de wandelroutes al persoonlijk aan het testen.

Kortom, het wordt weer een gezellig druk jaar vol verschillende activiteiten. Ik wil graag alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet. Zonder jullie zou het allemaal niet mogelijk zijn.



اللجنة الهولندية - عمان
Holland Comité Oman

Mensen die graag een steentje willen bijdragen in een commissie of anderszins, laat dat ons graag even weten.

In de toekomst zal onze communicatie niet langer via de emailverzendinglijst van de Nederlandse Ambassade plaatsvinden. Om niets te missen, dien je je even aan te melden bij Kariénke (secretary@nederlandersinoman.com).

Voor alle actuele informatie en foto's, check ook onze website:

www.nederlandersinoman.com

Ik wens iedereen heerlijke, leuke en spontane wintermaanden!

Kees Nieuwenkamp

Voorzitter	Kees Nieuwenkamp
Secretariaat	Kariénke Boeyinga-Querner
Penningmeester	Frank Wolters
Techniek & opbouw	Johnny de Leeuw, Klaas Hartsema
Impressariaat	Ans Goossens, Hilke van Lieshout, Yvonne van den Wildenberg, Heleen Elzenga
Raskrabbel liaison	Gesine Kampman, Anneke van Gisbergen
Ambassade liaison	Marc Mazairac
Oranjebal	Laas Elzenga
Kinderfeest	Paul Goedemoed
Zwemvierdaagse	Judith Visser
Avondvierdaagse	Annemarie Quadvlieg
Sinterklaas	Lenka Fossen
Vrijmarkt	Willemine Ridderhof



HAND IN HAND....

Feyenoord in Sohar

door Marie-Christine Veltkamp

Het was "hot" nieuws in Nederland: de jongens uit De Kuip waren van 7 t/m 14 januari 2011 op trainingskamp in Sohar. Op uitnodiging van de *Port of Sohar*, en dankzij een aantal belangrijke sponsors, kwamen de mannen hier in actie. *Place of venue* was het Stadion van Sohar (ja, het bestaat en het is nog groot en mooi ook!). Voor de gelegenheid waren de grassprietjes die bij de parade voor 40 jaar Sultan Qaboos platgetrapt waren, weer net op tijd tot leven gewekt.

Met genoeg familieleden die mij altijd over die andere club doorzagen, had ik nog niet zoveel gevoel bij Feyenoord. Daarom toog ik op maandag naar de voetbalclinic voor de plaatselijke jeugd. Daar was Mario Been gelukkig zo vriendelijk om mij meteen even bij te praten: "Feyenoord heeft dit jaar door slechte financiële omstandigheden een erg jong team. Bij dit trainingskamp zijn een paar nieuwe spelers die we moeten beoordelen, zoals de 19-jarige Kriztian Simon uit Hongarije. Bovendien speelt de net bij Feyenoord teruggekeerde Belg Gill Swerts nu voor het eerst met dit team. Verder moeten we hier gewoon hard trainen ter voorbereiding op de competitie."

Dinsdag speelde Feyenoord een oefenwedstrijd tegen de Al Batinah All Stars, een gelegenheidsteam uit de Batinah-streek aangevuld met spelers van het nationale en het Olympisch team. Simon verzekerde zijn toekomst bij Feyenoord met een prachtig doelpunt in de 26^e minuut! Het spel was zeer vermakelijk om naar te kijken, al miste het misschien de scherpste die je van een eredivisieclub verwacht. De sfeer op de

tribune was er één om te onthouden. Een mooie mix van Omaanse en Nederlandse supporters, vuvuzela's, halwa en kahwa; een prachtig voorbeeld van voetbal als middel voor het samenbrengen van culturen! Dat Feyenoord-gevoel begint al wel te komen.

... die jongens van Feyenoord zijn dus ook nog milieubewust.

Woensdagochtend lieten de spelers zich van een heel andere kant zien. Even geen voetbal, maar ze waren aanwezig bij de officiële ingebruikname van de een Nederlandse uitvinding: de *Waterboxx*. U kunt er elders in deze Raskrabbel meer over lezen, erg interessant. Samen met Omaanse en Nederlandse kinderen goten de voetballers het eerste water over 40 Waterboxxen in de *Freezone* van Sohar, waarmee een start werd gegeven aan een groenere wereld! Mmm... die jongens van Feyenoord zijn dus ook nog milieubewust.

Ik begin nu echt enthousiast te worden.

Donderdag werd er weer gewoon getraind. Dit was een prachtige kans om eens te onderzoeken hoe Feyenoord tot nu toe het trainingskamp beleefde.



met André Bahia

Ik sprak Eric Gudde, de directeur van Feyenoord. Hij was erg tevreden over de week in Sohar, omdat het klimaat hier fantastisch is om veel te trainen. Bovendien was hij erg content met de goede organisatie. Feyenoord spreekt zelfs nu al uit dat ze volgend jaar graag nog eens wil terugkomen! Kijk, dat is dan weer een leuke opsteker voor organisatoren Edwin Lammers en Robert Boonk en hun collega's.

Ook sprak ik met André Bahia, de sympathieke verdediger uit Brazilië. Hij vulde nog aan dat het trainingskamp zo goed was, omdat alle spelers na de training bij elkaar blijven. Zo leerden ze elkaar beter kennen. Het programma van het trainingskamp was heel intensief, zo vertelde hij verder nog; er werd hier veel meer getraind dan in een normale week in Nederland. Hij hoopte dan ook dat de tweede helft van de competitie nu goed zal gaan voor Feyenoord. Bahia woont nog maar zes jaar in Nederland en kon zich nog goed herinneren hoe hij aankeek tegen de voor hem nieuwe cultuur: "Het was koud, én ik moest altijd eerst een afspraak maken als ik iemand wilde zien; dat is in Brazilië wel anders". Van de Omaanse cultuur krijgen de spelers deze week weinig mee, want daar biedt het trainingsprogramma helaas geen ruimte voor, aldus Bahia.

Het valt mij deze week op dat de spelers en staf van Feyenoord erg relaxed en benaderbaar zijn. Ze zijn geïnteresseerd in hoe wij hier wonen/werken en voldoen met ogenschijnlijk plezier aan de vele foto- en handtekeningverzoeken.

Ik ben al bijna 'om'.

Vrijdag was alweer de laatste training. We gingen wéér kijken en kregen een zeer pittige pot voetbal te zien. Dit kamp is niet voor niets geweest; de power straalde van de spelers en trainers af! Sterdspeler Luc Castaignos moest het nog wel met een zere enkel bekopen. Hopelijk is de spits niet te ernstig geblesseerd voor de naderende wedstrijd tegen Ajax. Als bezorgde moeders vroegen we hoe het met hem gaat. Misschien helpt het.

We zwaaiden Feyenoord uit met een spandoek met "Feyenoord, ma'asalama fe Sohar" en hopen ook echt dat we ze nog eens hier terugzien. De stemming na afloop van de training was bijna euforisch: iedereen was het erover eens dat dit een goede en nuttige week was voor Feyenoord.

En ik? Ik ben nu overtuigd fan. Hand in hand voor Feyenoord 1!!!



ANNA CASA NOVA

BAIT KHABAR

Twee januari 2011 A.D., of 27 Muharram 1432 H.

Het veertigjarig jubileum van Sultan Qaboos bin Said
voelt als een sprookje uit duizend-en- één- nacht.
Metamorfose voltrekt zich voor mijn ogen.
Overalls werken dag en nacht.
Nieuwe wegen leiden naar Seeb.
Zinnia's bloeien in marmer aan zee.
Fonkelende fontein in zeeën van bloemen.
Als een echte pashmina om door een ringetje te
halen.

De renaissance van Muscat is een feit.
Het portret van de Sultan prijkt overal.
Een eerbetoon aan een bijzondere vorst.
Zonder hem geen renaissance in de oase van Oman.

Muzieknoten en guirlandes verlichten zijn
hoofdwegen.
Kleurige lichtbanen reflecteren zeewater bij de souk.
Zijden vlaggen verkondigen Asian Games.
Wat niet af is, discreet verhuuld achter de schermen.

Het Royal Opera House staat nog in de steigers.
De loge van de Sultan blijft leeg tot op een later uur.
Wereldberoemde musici en dansers bespelen
Muscat.
Al Bustan en Shangri-la strijken nu met de eer.
Feeëriek Al Bustan Palace tot de nok gevuld met
enthousiaste Muscateers.
Melkweg en wassende maan flankeren Shangrila's
amfitheater.
Op toneel dansen sterren sterren van de hemel.
Een frisse bries blaast Amouage door het kleurrijke
publiek.

Sultan Qaboos inviteert wel twintig staatshoofden.
Queen Elisabeth en haar gemaal Philip verblijven
aan zijn hof.
Zijn hoofdwegen worden dagelijks een aantal uren
afgesloten.

Vandaag staat er een 'high tea' op het program.
Zal ik die scones ook eens gaan bakken?
Kan ik voor bloem wel naar een winkel toe?
Spectaculair vuurwerk vanaf 'Chez Goossens'.
Natje en droogje op de eerste rang.
Dat ene vuurwerk steekt nog mooier af.
Kampioenen knallen luchten lang.
Bermtoerisme ziet ze vliegen.
Langzaam rijdend en stilstaand verkeer van Shatti tot
Qurum.
Het vliegveld een moeizaam eindstation.
De nieuwe weg naar Seeb biedt soelaas.
En onze gast rent snel een 'Marks'.

Iedere dag genieten van Carpe Diem.
Tsjirpende krekels en zangvogels toe.
Bloeiende tuin en thee op 't terras.
Kerstboompje binnen en kaarsjes aan.
Oudejaarsdag komt sneller dan verwacht.
Oliebollen bakken zonder 'Koopmans'.
De straat versieren voor het feest.
Wij hebben er wel zin in.

Helaas, de griep waart door ons huis.
Zoonlief ligt te rillen met veertig graden koorts.
De veertig ook in zijn 2010 pakket.
Er is geen twijfel mogelijk.
De klok tikt ondertussen door.
Bait Khabar vult zich met vrienden.
Het nieuwe jaar komt naderbij.
Om 12 uur zijn wij 'entre nous'.
En wat later weer met 'vous'.

Sprookjesland Oman bevalt mij goed.
Nog een paar maanden en wij verhuizen
Van sprookjesland naar Kweetnietwaar.
't Kan verkeren!

Gelukkig Nieuwjaar.
Anna Casa Nova

La Brasserie

La Brasserie werd in 2010 door een Frans koppel opgericht in een eenvoudig gebouw aan de Muttrah Corniche, tegenover de vissoek en de opslag van de Sultan Qaboos Port. Eerder bezaten zij een guest house in Dubai (Maison d'hotels). Hun restaurant is daar verkozen tot het een na beste restaurant van Dubai. Veelbelovend dus. Op internet zijn reviews te lezen van La Brasserie. Daar krijgen ze behoorlijke kritiek te verduren want de vissoek ruikt niet al te fris en de opslag is niet al te fraai.

Je moet niet alles geloven wat je leest, dus op een rustige dinsdagmorgen gingen Sandra en Corine er heen voor een ontbijt. La Brasserie is al om 7.00 open tot middernacht en men kan er voor ontbijt, lunch en diner terecht. Hoewel nu in Omaanse handen; de kok is een echte Fransman. De inrichting is strak en stijlvol en als je met je gezicht de juiste kant op gaat zitten, is het uitzicht fantastisch. We zaten heerlijk in de schaduw op het dakterras en we hebben geen spoor van vislucht kunnen ontdekken.

Sandra bestelde het 'La Continental' ontbijt en Corine, 'L'Americain'. De gehele menukaart is in het Frans (met Engelse vertaling) met hier en daar voor ons onbekende woorden. *Viennoiseries* bleken croissantjes en chocoladebroodjes te zijn en een *Farz Pitilig* is een Bretons pannenkoekje. De ontbijtjes kosten 7.800 OMR, wat we niet goedkoop vonden, maar het is inclusief de *municipality*- en *service tax*. En dan valt het eigenlijk best mee.

Het ontbijt wordt op een *Grande Assiette* geserveerd. Er is verse jus, thee of koffie, overheerlijke croissants en chocoladebroodjes, zelfgemaakte jam en marmelade, honing en perfecte boter. Sandra kreeg er een smakelijk Bretons pannenkoekje bij (volgens ons met een vleugje vanille), een verse fruitsalade en heerlijk zachte, zelfgemaakte yoghurt.

Bij Corine's Amerikaanse ontbijt zaten twee worstjes,

Sandra Kapoh en Corine Selders

twee rösti's, tomaat, *scrambled egg* en toast.

Bovendien gebakken champignons doordrenkt met kruiden en knoflook: erg lekker! Beide porties waren meer dan genoeg voor ons.

Uiteraard hebben we beiden alle gerechten geproefd en het continentale ontbijt won met vlag en wimpel. Smaak is persoonlijk, maar we vonden het Amerikaanse ontbijt wat 'gewoontjes'. De rösti

en de worst vonden we eigenlijk niets bijzonders. Alle ontbijtgerechten kunnen overigens ook à *la carte* besteld worden.

Zowel beneden (binnen) als helemaal boven op het dakterras kun je gezellig zitten met z'n tweetjes, maar ook voor een groter

gezelschap van een man of tien zijn er prima tafels. Kinderen kunnen zeker iets naar hun smaak vinden op de menukaart. De bereiding duurt wat lang, waarschijnlijk omdat alles vers wordt gemaakt. Als je met kleine kinderen wilt gaan eten stelt Corine voor kleurboeken mee te nemen. De kinderen Kapoh hebben nooit veel gezien in een kleurplaat, behalve dat je er vliegtuigjes van kunt vouwen. Minder geslaagd in een restaurant, dus nemen zij voor dat soort situaties standaard een paar pakjes speelkaarten mee. Pubers weten de leukste kaartspelletjes: gegarandeerd succes voor het hele gezelschap. Op de middelste verdieping kun je, denken wij, heerlijk chillen in de kleine 'crapaudjes'. Een verrukkelijk Frans wijntje zou daar wel op z'n plaats zijn, maar helaas worden er geen alcoholische dranken geschonken bij La Brasserie.

Tot slot: het sanitair, wat in Oman nog wel eens te wensen overlaat, was stijlvol en schoon. Net voor we vertrokken kwam Ras-schrijfster Annemarie binnen die een reservering voor het diner wilde maken. U kunt haar dus eventueel naar haar 'dinerbevindingen' vragen. Bon appétit!





Sinterklaas Aankomst
november 2010





Taqa en Beyond

door Hedwig Rovers

Een van onze favoriete bezigheden is om de - nog relatief onbekende - streek ten oosten van Taqa te verkennen. Zodra je het zomerpaleis van de Sultan in Salalah voorbij bent, verdwijnen de bananen- en kokosplantages en wordt er plaatsgemaakt voor een steenwoestijn met kuddes kamelen. Links ligt de imposante Dhofar bergketen, die zo net na de Khareef als een groene jungle uit de dorre vlakte oprijst en rechts van de goednieuwe snelweg lonkt de blauwe zee.

Taqa

Na een halfuur komt Taqa in zicht. Een slaperig dorpje met twee forten, een kleine corniche met palmbomen en een zowat uitgestorven wit strand waar vissersbootjes liggen te wachten en geiten een plekje in de schaduw zoeken. Wat toerisme betreft staat Taqa nog in de kinderschoenen maar dit dorpje ademt potentie.

Khor Rouri

Direct na Taqa liggen de twee toeristische trekpleisters die ook in alle gidsen over Dhofar staan: Wadi Darbat & Khor Rouri/ Samharam. Daar hoef ik dus niet veel over te vertellen. Al worden de flamingo's en het prachtige baaitje met schildpadsporen bij Khor Rouri vaak over het hoofd gezien. Ook de grote heuvel, die de natuurlijke poort van de oude haven heeft gevormd en die een adembenemend zicht geeft op de kristal heldere zee beneden, wordt nauwelijks beklommen.

Zandduinen

Na Taqa gaat de snelweg over in een tweebaansweg die over vlakten en langs pittoreske baaitjes kronkelt. Vlak voor Mirbat ligt een groepje zandduinen en als je even de duinen inrijdt, waan je je in een uitgestrekte woestijn met aan de ene kant de bergen - die hier

wel heel dichtbij lijken te komen - en aan de andere kant de zee. Vooral tegen de avond is het licht hier schitterend. Een prima plek om mooie foto's te maken met Jebel Samhan, de hoogste top van bergketen, op de achtergrond.

Mirbat

Als je doorrijdt kom je in het stadje Mirbat uit. Op het eerste gezicht lijkt het wel alsof het oude centrum recentelijk het decor is geweest van een oorlogsfilm. Overall waar je kijkt zie je vervallen huizen en is het er unheimisch stil op straat. Pas als je uit je auto stapt en zelf door de smalle steegjes loopt en stiekem bij de huisjes naar binnen gluurt, zie je de prachtige voorbeelden van Dhofari architectuur. Iets verderop ligt het haventje, waar rond een uur of vier 's middags vissers hun buit - die vaak voor een groot deel uit haaien bestaat - op de kade uitstallen. Wie honger heeft kan hier ook een vers visje van de grill bestellen.

Salalah Marriot

Aan de oost kant van Mirbat ligt de nieuwste aanwinst van Dhofar: het Salalah Marriot. Het is een strak gestileerd vijfsterren hotel met prachtig uitzicht op de zee en de imposante bergen. Het ademt rust en klasse uit. Aangezien het dichtbij veel "onontdekte" attracties gelegen is, gebruiken wij dit hotel vaak als basis voor onze uitstapjes. Maar, we komen hier ook regelmatig voor een vrijdagmiddaglunch of een lekker dagje relaxen aan het zwembad. De kinderen vinden het kinderbad en het speeltuintje helemaal geweldig. Wij zijn wel gecharmeerd van het grote bad waar je prima baantjes kunt trekken, en natuurlijk ook van de "swim-in pool bar". Wat het ultieme ontspannen gevoel helemaal afmaakt na een intensief dagje toeren, is de Balinese Spa waar je je lekker kunt laten masseren met zachte Balinese muziek op de achtergrond





Prachtige strandjes

Net om de hoek van het Marriot liggen een paar van de mooiste strandjes en baaien van de regio, en misschien wel van heel Oman. Om er te komen neem je, vertrekkend vanuit het Marriot, het eerste weggetje rechts. Na het dorpje gaat de teerweg over in een onverharde weg. Als je na ongeveer zeven km rechtsaf slaat kom je bij een beschut baaitje met prachtig wit zand en helder water terecht. Vergeet je snorkelspullen niet want je kunt hier prachtige vissen zien en heerlijk in de golven dobberen.

Wat wij laatst ontdekt hebben is dat je een 'cirkeltour' kunt maken van ongeveer een uur, door alsmaar rechtdoor op die "grote" onverharde weg te rijden. De weg wordt op een gegeven moment steeds smaller en gaat dwars door heuvels en brede wadis waar kuddes kamelen grazen en herten beschutting zoeken tegen de hete middagzon. Om de paar kilometer kun je weggetjes rechtsaf nemen die de moeite waard zijn om verder te exploreren. Aan het eind van de onverharde weg sla je links af om weer richting Mirbat te rijden.

Sadah

Wie echt een dagtrip wil maken, rijdt tot het einde van de kustweg naar Hasik dat op 60 km van Mirbat ligt. Halverwege Hasik ligt Sadah dat echt een stop waard is. Dit dorpje, dat eeuwen geleden een belangrijke handelshaven was voor frankincense, staat tegenwoordig bekend om zijn abalone die maar eens in de zoveel jaar opgedoken mogen worden. Ze worden geëxporteerd naar Japan waar er grof geld voor wordt betaald. De huisjes in het dorpje zijn goed onderhouden en als je van de hoofdweg afwandelt en een kijkje neemt in de smalle straatjes kom je wederom prachtige voorbeelden van Dhofari architectuur en de visserscultuur tegen.



Hasik

Het stukje weg tussen Sadah en Hasik kronkelt om grillige rotspartijen en pittoreske baaien met water dat soms op vloeibaar zilver lijkt. De natuur is hier de baas.

Dat is wel duidelijk. Bijna aan het einde van de weg ligt Hasik. Het meest kleurrijke dorp in deze provincie. Wat direct opvalt is dat de Afrikaansogende vrouwen hier, in tegenstelling tot in Salalah, geen zwarte kledij dragen maar felgekleurde jurken. In het midden van het dorp zitten groepjes mensen in de schaduw van een grote boom met elkaar te praten en het tafereel doet mij erg denken aan onze tijd in Afrika. Op het kiezelstrand staan jonge kinderen te kijken hoe hun vaders en oudere broers met de blote handen octopussen vangen voor het avondeten. De blonde koppies van mijn tweeling trekken veel aandacht. Binnen een paar minuten worden ze omringd door dorpskinderen die vol enthousiasme kijken naar de Thomas de Trein boekjes die Oliver en Maxim meegenomen hebben. Sommige interesses kennen geen culturele grenzen.

Omdat het rond het middaguur is besluiten we een hapje te gaan eten in een van de lokale tentjes in het midden van het dorp. De maaltijd is simpel maar heerlijk. We kunnen kiezen uit verse vis of kip met een schaal geurige Birjani. Nog een fruitcocktail erbij en we kunnen er weer helemaal tegenaan! Bij het verlaten van het dorp krijg ik als afscheidsgeschenk van een van de lokale dames een felgekleurde jurk en dito hoofddoek. Leuk dorp. Hier komen we zeker nog eens terug!

Druipsteen

We besluiten nog even tot aan het einde van de weg te rijden om te kijken hoe ver de bouw van de kustweg tussen Hasik en Muscat al gevorderd is. Na vijf km stopt de weg abrupt. Jammer. We rijden terug en na twee km zien we aan onze rechterhand een soort druipsteenformatie. Het water sijpelt hier door het poreuze gesteente en druppelt via de steile wand naar beneden. Een bijzonder gezicht in het verder zo dorre landschap.

Het wordt al laat en de poolbar lonkt. We stappen in de auto en rijden terug naar het Marriot. Zo, nu is het even tijd om te relaxen en onder het genot van een drankje van de ondergaande zon te genieten!

Tot ziens in Dhofar!

Ceciel's Boekenpagina

Al deze boeken zijn te lenen in de PDO bibliotheek.



De Kleine Prins

met tekeningen van de schrijver.

Auteur: [Antoine de Saint-Exupéry](#).

ISBN10 9061005434

Dit prachtige moderne sprookje, geschreven voor jong en oud en schitterend geïllustreerd door de auteur, wordt over de hele wereld tot de klassieken gerekend. De wijze en betoverende verhalen die de kleine prins vertelt over de planeet waar hij woont met een hooghartige bloem, over de andere planeten en hun heersers en over zijn gevecht met de slechte zaadjes, maken De Kleine Prins tot een verrukkelijke en onvergetelijke figuur.

Waar is de taart?

Auteur: [T.K. The](#) & [T.K. The](#) september 2010. ISBN10 9020956922

De taart van meneer en mevrouw Hond wordt gestolen. En er gebeurt nog veel meer. Waarom huilt Kind Konijn? Waar is het elfde eendje? Vind je Vos en Haas?

Een kleurrijke zoektocht door het bos en de bergen. Duizend-en-een grapjes en figuren om te ontdekken. Illustraties van de Gouden Penseel-winnaar om duimen en vingers bij af te likken

Winnaar Woutertje Pieterseprijs 2005.

Een prachtig kijk- en zoekboek van Thé Tjong-Khing, winnaar van het Gouden Penseel.



Opa vertel eens

Auteur: [Frans van Houwelingen](#), augustus 2010. ISBN10 9026611560

- Wat weet jij eigenlijk af van je eigen opa? Waar woonde opa vroeger als jongetje? Wat voor kattenkwad haalde hij uit? Maakte hij altijd trouw zijn huiswerk? Is opa in dienst geweest en heeft hij de Tweede Wereldoorlog meegemaakt? Wat voor werk deed hij en wanneer gaf hij oma zijn eerste zoen?! In dit boek komen allerlei onderwerpen aan de orde: gezin, school, hobby's, vrienden en vriendinnen, wonen en werken, vreugde, verdriet, kerk en geloof. Op iedere pagina staan prachtige tekeningen van illustratrice Marijke ten Cate. Geef dit boek cadeau aan opa op zijn verjaardag, of op een ander bijzonder moment. Dan krijg je het later ingevuld weer terug en blijven de herinneringen van opa bewaard. En misschien mag je opa wel helpen bij het invullen van de vragen en het inplakken van foto's!



De Stip

Auteur: [Peter Reynolds](#), maart 2008. ISBN10 9056375547

Wat doe je met een kind dat zegt dat het niet kan tekenen? Juf weet wel raad met de onwillige Floor. Ze laat haar een stip zetten op een leeg vel papier en vraagt haar het te ondertekenen met haar naam. De volgende dag vindt Floor haar stip aan de muur in een gouden krullenlijst. Ze weet niet wat ze ziet! Maar die stip kan beter.



Dat is het begin van een lange reeks stippenschilderijen die Floor tot de heldin van de school maken. Iedereen vindt haar werk prachtig. Zo ook een klein jongetje dat zegt zélf helemaal niet te kunnen tekenen. Hij krijgt nog geen rechte lijn op papier. 'O nee?', zegt Floor. 'Laat maar eens zien dan. Mooi! Nu alleen nog even je naam eronder.'

Een alternatief voor traditionele auto huur in Europa

door Maarten van den Wildenberg

Huurt u elk jaar een auto voor vakanties in Europa, voor periodes van 3 weken of meer? Dan is het volgende wellicht een aantrekkelijk alternatief voor huren: De Franse autobedrijven Peugeot, Citroen en Renault bieden een zgn. 'Transit temporaire' aan exclusief voor niet-ingezetenen van de EU. Hoe werkt dit? U koopt feitelijk een nieuwe auto uit het gamma van een van de merken, en u verkoopt die weer aan het einde van de gebruiksperiode (min. 3 weken, max. ½ jaar). Om zaken eenvoudig te houden betaalt u alleen het verschil in prijs vooraf, die normaliter lager ligt dan die van vergelijkbare huurauto's. De auto komt op uw naam te staan, en u kunt beslissen wie erin rijdt, zonder meerprijs. De auto is volledig verzekerd, zonder enig eigen risico en er is een 24/7 service

beschikbaar voor pech onderweg. De auto is spiksplinternieuw en let op: heeft slechts een paar liter brandstof aan boord (maar dus ook geen issues met opvullen alvorens terug in te leveren). Ophalen: bij aankomst op het vliegveld (of op Franse vliegvelden) staat men op u te wachten. U gebruikt de gratis telefoon direct na aankomst voor een afhaalservice om u vlak bij het vliegveld naar uw auto te laten brengen. Men wenst hier alleen uw paspoort te zien omdat ze de auto aan de juiste 'koper' willen meegeven. Terug afleveren: idem, of na afspraak bij uw airport hotel. Op vliegvelden buiten Frankrijk gelden extra afleverkosten (rondom de 50 euro). Let wel dat de openingstijden minder flexibel zijn dan die van de typische grote verhuurders op vliegvelden,



dus
check
dat vooraf.

Mocht de auto zo goed bevallen zijn dat u hem alsnog wilt kopen? Je kunt 'on the spot' een gunstige prijsopgave krijgen hiervoor. Voordelen voor u: belastingvrij huren, geen verhalen van eventuele schade, extra chauffeurs zonder meerkosten. Voordelen voor de leverancier: Kan een vrij nieuwe auto BTW-vrij verkopen na uw gebruik. Hoe een voorstel te krijgen? Google TT Peugeot, TT Citroen of TT Renault en ga van daar verder. Voor Peugeot is een dame in Muscat (Claude Stoker) die op bezoek kan komen om alle papierwerk vooraf te regelen claudestoker@gmail.com. Net als bij de verhuurbedrijven is de voorraad auto's beperkt. Tijdig boeken is noodzakelijk.

advertentie



عيادة القرم البيطرية
Al Qurum Veterinary Clinic

Dr. Elke Heitz MRCVS - Dr. Natali Kranjec DVM - Dr. Petar Bogunovic DVM - Dr. Hetty Penninkhof Drs.

- Consultations - Vaccinations - Operations
- Fully Equipped Hospital
- Horse Treatment and Medications
- House Calls By Appointment
- 24 Hr Emergency Service - Please Call 92703273
- Full Import and Export Service
- IATA Approved Travel Kennels
- Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- Beaphar - XtraVital - Patent Pets - Snooza Pet Products



Opening Hours: Sat - Wed 08.30 - 13.30 & 16.00 - 19.00, Thursdays 09.00 - 13.00 Consulting Hours: Sat - Wed 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00

Location: Way 1822, Building 1467, Qurum Sultanate of Oman - Postal Address: P.O. Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman

Tel.: +968 24562263 - Fax: +968 24562804 - E-mail: info@muscatvets.com - Website: www.muscatvets.com

‘Essentie staatsbezoek: je laat niets aan het toeval over’

door Gesine Kampman en Anneke van Gisbergen

H.E. Stefan van Wersch beleeft voor de tweede keer in zijn functie van ambassadeur te Muscat een koninklijk bezoek. Dit maal vindt het hoogste formele bezoek plaats tussen twee staten: een staatsbezoek van H.M. Koningin Beatrix aan Zijne Majesteit Sultan Qaboos. Oman is het eerste land in de Golf ooit waaraan een Nederlandse monarch een bezoek aflegt. Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima zullen H.M. vergezellen. Na Oman zal de Koningin doorreizen naar Qatar.

Het staatsbezoek vindt plaats op 6 en 7 maart aanstaande en de voorbereidingen hiervoor zijn al maanden in volle gang, zo blijkt uit een interview dat wij hielden met de ambassadeur. We willen graag wat meer weten over dit bijzondere bezoek. Lees hieronder het verslag van dit gesprek.

Hoe komt een dergelijk bezoek tot stand en wie bepaalt dit?

‘Een Staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van het Staatshoofd van het te bezoeken land, in dit geval dus de Sultan. Het heeft nog wel wat meer voeten in de aarde maar daar kan ik niet veel over zeggen. Het is de hoogste vorm van bezoek tussen twee staten; het zijn staatshoofden die elkaar bezoeken. Bij zo’n bezoek speelt protocol bij uitstek een grote rol waarbij aangetekend moet worden dat het protocol aan beide zijden niet per se hetzelfde is. Dat is een extra uitdaging. In dit geval vindt de formele start van het bezoek plaats volgens Omani protocol in het oude Muscat, bij de poort: als een staatshoofd door de poort gaat, dan is het staatsbezoek officieel begonnen. Daarnaast zijn er meerdere vaste onderdelen die de vorm van het bezoek bepalen, zoals het staatsbanket.’

Waarom is de keuze op Oman gevallen?

‘Tenslotte is het een regeringsbesluit. In de praktijk spelen allerlei bestaande relaties en belangen een

rol. Plaats je het in een grotere context dan kun je zeggen dat Nederland een bijzondere band met Oman heeft. Allereerst vanwege de aanwezigheid van Shell; die gaat intussen enige decennia terug en we zijn de tweede Europese gemeenschap in Oman. Er is in Nederland een grote groep van personen die Oman kennen. Dan is er de haven van Sohar, waarin de Rotterdamse haven een aandeel van 50 % heeft. Verder hebben we sinds 20 jaar jaarlijkse bilaterale consultaties onder leiding van de secretarissen-generaal van de Ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen. Die hebben tot veel netwerken over een weer geleid, o.a. op cultureel gebied. De toch wel bijzondere Rembrandt tentoonstelling in 2009 was het product van zo’n netwerk. Maar laten we er geen doekjes om winden, de Golf is met name ook interessant vanwege de economisch kansen hier, die heel welkom zijn in een tijd van crisis. Er is voorts een groeiende onderwijsrelatie, een relatie op defensiegebied, op waterhuishouding. We werken zelfs samen op een onverwacht onderwerp als HIV/AIDS. Ten slotte, er zijn in Nederland maar liefst twee Sultan Qaboos leerstoelen, over Islam in het Westen en watermanagement, ook weer producten van de vele bilaterale netwerken. Kortom, Nederland heeft het soort relatie met Oman dat een Staatsbezoek heel zinvol maakt.’

Hoe verlopen de voorbereidingen?

‘Ik kan hier niet al te veel over zeggen, maar wat je allereerst doet, is hard nadenken over mogelijke programmaonderdelen. Den Haag wil opties hebben. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd: er ligt een aantrekkelijk programma op tafel. Het hangt overigens echt niet alleen van ons af. Cruciaal is de samenwerking met de Diwan (de kanselarij van het Hof), die verantwoordelijk is voor alle bezoeken op staatshoofdeniveau. In deze fase van voorbereiden

staat Nederland even boven aan de lijst bij de Diwan. Dan is er in Nederland ook nog een reeks ministeries die erbij betrokken zijn. Welke, dat is afhankelijk van de events die worden georganiseerd. Laat ik zeggen dat een staatsbezoek groots en belangrijk is en dat daar veel mensen bij betrokken worden.'

Welke uitdagingen zijn er voor de ambassade?

'Die zijn er legio. Ten eerste moet de planning heel precies verlopen, van minuut tot minuut. En de tweede uitdaging zit hem in de culturele verschillen. Zo willen wij twee maanden van tevoren alles georganiseerd hebben; de Omani's vinden het minder lastig om tot het einde nog met onzekerheden te zitten. Wat helpt is dat de Diwan een heel professionele organisatie is. Wat voorts helpt, is het bezoek van Prins en Prinses twee jaar geleden. Het leek op wat we nu doen, al let alles nu veel nauwer. Alles is ook gecompliceerder. Gelukkig hebben we extra personeel uit zowel Den Haag als uit de Nederlandse gemeenschap kunnen aantrekken. Intussen hebben we de zogeheten Advance Party van het Nederlandse Hof langs gehad. Met hen hebben we het hele bezoek in letterlijke zin doorgelopen. Elk



detail is drie keer besproken. Bij een Staatsbezoek kun je niets, helemaal niets aan het toeval overlaten.'

Wie komen er in het gevolg van de koningin en Prins mee?'

Een deel van de hofhouding reist mee. Verder pleegt de Minister van Buitenlandse Zaken, thans Uri Rosenthal, uit hoofde van zijn functie mee te reizen.'

Hoe ziet het programma eruit?

'Wel, dat is nog vertrouwelijk maar er zijn in staatsbezoeken altijd een aantal vaste onderdelen, zoals een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap. Dat wordt zonder twijfel een mooie ontmoeting. Ander vast element is het staatsdiner in het Al Alam Paleis in Muscat. Ten slotte vindt er in Nederlandse staatsbezoeken gewoonlijk een zogeheten "contraprestatie" plaats: de Koningin maakt een gebaar richting gastheer en het volk. Doorgaans is dit een cultureel event, bijv. dans, concert of orkest.'

Er staan de ambassadeur nog een paar drukke weken te wachten, maar hij ziet het

staatsbezoek met vertrouwen tegemoet:

'Het wordt een heel mooi en onvergetelijk bezoek.'

Autohuur **all-in** tarieven  vanaf **€ 23,-** per dag

Laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

www.bbcarrental.nl

BB&L
CAR RENTAL

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

Toys for boys

“The USA Edition”

Mark Koper

Nauwelijks bijgekomen van de cultuurshock in het land der onbegrensde mogelijkheden of het is aan mij de eer om de lokale Toys for Boys met de Nederlandse gemeenschap in Oman te delen. Uiteraard is er hier aan gadgets geen gebrek - die in Oman ook ruim voorradig zijn. Alles van Apple is “hot”, tv's zijn niet kleiner dan 40" en natuurlijk ook in 3D. Dus deze keer geen elektronische gadgets maar zaken die een echte Boy nodig heeft in Sportmans Paradise, zoals Louisiana ook wel genoemd wordt.

Om van A naar B te komen gebruikt men hier per definitie de auto, ook al is het maar een paar meter. Dat kan natuurlijk alleen maar in de ultieme toy: de F150 pick-up. Dit is de standaard en zonder kun je echt niet. Al die paardenkrachten heb je niet nodig om de boodschappen te doen of naar kantoor te rijden, maar wel als je in het weekend een dagje eropuit trekt om te gaan jagen, want je moet natuurlijk altijd alles kunnen vervoeren, ook als het regent. Inmiddels is Ford met de 12de generatie bezig. Het instapmodel is de 4.6 L (248 Hp) V8 en de top



of the range is de 6.2 L V8 met 411 HP (\$23.000 - \$49.000).

Jagen is dé sport hier en als je gaat dan moet er uiteraard een base camp mee. Dit in de vorm van een RV (Recreational Vehicle). In Europa noemen we dit een camper maar die naam zou hier misstaan. Een beetje RV is twaalf meter lang en van alle gemakken voorzien zoals full entertainment system en wasmachine, droger en natuurlijk magnetron (praktje opwarmen) en koelkast (bier). De uitschuifbare panelen geven een beetje ruimte, want een twaalf meter lange bus blijft natuurlijk krap. Voor rond de \$200.000 tik je al een aardige RV op de kop. De F150 hang je achter de RV en gebruik je om van de camp plek naar het begin van de jacht te rijden.

februari 2011 RASKRABEL 18

Tja, en als je er dan eenmaal bent, dan kan het natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat je achter het wild aan gaat jagen; dat is teveel gedoe.

Een goede jacht wordt voorbereid, dus je zet een voedermachine op een mooie plek in het bos en je stelt de digitale klok in. Zo worden de dieren op vaste tijden naar de voederplek gelokt. Je zet die machine een paar weken voor de jacht party op en zorgt dat je rond een van de zes ingestelde voedertijden - met het geweer of kruisboog in de aanslag - klaar staat om te schieten. Al met al een stuk efficiënter dan achter dieren aanrennen. (\$100 - \$350)



En dan moet je natuurlijk ook nog iets hebben om te schieten. Dat kan heel ouderwets een geweer zijn dat je hier in iedere sportzaak kunt kopen, maar veel moderner is het om met de kruisboog op pad te gaan. De huidige kruisboog is een high

tech Toy gemaakt van moderne materialen zoals de Tenpoint Titan HLX Pro 400. Dit is de ultieme boog die je voor \$1000 in de F150 legt.

Alles bij elkaar kun je met een jachthobby dus makkelijk zo'n \$230.000 aan toys besteden. Reken een fictieve rente van 3% en dan kom je op een jaarlijks renteverlies van \$7000. Daar kun je ook een paar keer heerlijk van uit eten gaan, maar ja, dan heb je geen excuus om een week-endje op pad te gaan met de Boys en heb je ook geen Toys!





اللجنة الهولندية - عمان
Holland Comité Oman

Avond Vierdaagse'11

5 maart - 9 maart



Wie ?

Iedereen vanaf (Pre)Nursery

[t/m groep 2 onder begeleiding van één van de ouders]

Wat ?

4x lopen voor een medaille

Waar ?

Grasveld PDO school

Wanneer ?

Schrijf je in vóór maandag 14 februari

Hoe ?

Inschrijfformulieren krijg je via school

Hoeveel ?

RO 3,5 p.p.

❖ **Annemarie van Gelder**

❖ **Lydia Boersma**

❖ **Sanne Dekker**

EERSTE STAP NAAR EEN GROEN OMAN

Angela Mazairac

"Let's Green the World!"

Twee miljard door de mensheid geërodeerd land weer groen proberen te krijgen, dat is het ideaal van Pieter Hoff. Het enige wat je nodig lijkt te hebben is een Groasis waterboxx en een zaadje. Het is zo simpel dat je je afvraagt waarom het niet eerder bedacht is.

De bedenker van de box is momenteel in Oman omdat - op initiatief van de Port of Sohar, de Sohar Free Zone en de Nederlandse Ambassade, op 12 januari de eerste waterboxen zijn geplaatst in Sohar met hulp van het complete Feyenoord elftal. Pieter Hoff komt uit een agrarische familie en omgeving. Het boerenleven is hem met de paplepel ingegoten. 'Als kind van drie hielp ik mijn vader en opa al mee met aardappelen telen'. Zelfs op het schoolplein spraken de kinderen met elkaar over het wel en wee op de boerderij. Pieter koos later de innovatieve kant van het bollen kweken. In eerste instantie kweekte hij tulpen en lelies, maar na verloop van tijd specialiseerde hij zich in de ontwikkeling van lelies. Als leliespecialist heeft hij tal van nieuwe lelies ontwikkeld. Als kweker reisde hij over de

hele wereld. Na verloop van tijd had hij twee kantoren, een in China en een in Zuid-Amerika.

Hij was de eerste Nederlandse teler die een kantoor opende in China. Velen volgden hem en vervolgens sloot hij de zijne. Bij zijn zakenreizen kwam hij ook met grote regelmaat in het zuiden van Italië. Daar reed hij elke keer weer langs de 'Royal Palace of Caserta', een paleis iets ten noorden van Napels, dat in de 18de eeuw gebouwd werd voor de familie Bourbon van Napels. Elke keer verbaasde Hoff zich erover dat het paleis - het mooiste en grootste gebouw uit de 18e eeuw - in zo'n lelijke omgeving met kale bergen stond. Toen schoot bij Pieter al een oplossing te binnen: een koker maken om zo condenswater op te vangen.

Het idee had hij, maar met een eigen bedrijf met 600 man personeel in de oogstperiode, was er geen tijd om daar concreet wat

mee te doen. Maar dat kwam, later... In 2003 stapte hij de kantine van zijn kantoor binnen en niemand die hij binnen zag zitten eten, kende hij, en niemand kende hem. "Tja, en toen dacht ik bij mezelf: dit is nooit wat ik gewild heb."

Het eerste ontwerp was een schaal, die condens en/of een regenbui kon opvangen

Hoff heeft alle zaken op een rij gezet, met in zijn achterhoofd het idee dat in Italië wortel geschoten had, en hij heeft toen de beslissing genomen om alles te verkopen. Back to basic.....

Terug naar twee man personeel, een onderzoeker, een administratief medewerker en hijzelf. Het eerste ontwerp was een schaal, die condens en/of een regenbui kon opvangen. Maar ze kwamen er al snel achter dat het water in zo'n open schaal in de woestijn zo verdampt is. Van alles hebben ze bedacht en na twee jaar kwamen ze op het idee om de bak te dichten en er een dun buisje in te zetten voor de opvang van het water. Want de belangrijkste gedachte achter het idee is dat het goedkoop moet zijn en zonder techniek, zodat iedereen het zonder problemen kan gebruiken. Nu kwam de volgende uitdaging. Een druppelaar vinden waardoor het pijpje niet verstopt raakt. De oplossing kwam in zicht: een lontje. Het koordje liep via de deksel door een pijpje in de bak. Met een stortbui van 90 mm loopt de bak vol en heb je voor 1 jaar water opgevangen.

De periode van proeven doen brak aan. 'De eerste vonden plaats in de Sahara. De bakken met planten waren geplaatst en na een regenbui waren de waterbakken vol. De bak werd nog verder ontwikkeld. In 2010 zijn er wereldwijd 15.000 bakken geplaatst in Kenia, Marokko, Spanje, Zuid-Frankrijk, Californië en Ecuador. Dit jaar vinden er proeven plaats in het Midden-Oosten en China. Oman is het eerste land in het Midden-Oosten dat de Waterboxx in gebruik neemt. In Sohar zijn op 12 januari de eerste 40 van 400 bakken geplaatst in de Sohar Free Zone. Oman is niet het enige land in de regio

Als de proeven goed slagen, dan zijn alle hellingen in Oman groen

die de Waterboxx gaat gebruiken. 'Er is net een container vol met waterboxen richting Bahrein gegaan. En in maart start er een groot project in India met een proefplanting van 400 voor een project van 240.000 olijfbomen.'

Voor het experiment in Sohar gebruikt Pieter Hoff zaden van oorspronkelijke bomen uit Oman, namelijk de Moringa en de Tamarix. 'Het is altijd het beste om lokaal materiaal te gebruiken, omdat die soorten dit klimaat het beste kunnen weerstaan.' Pieter Hoff kreeg in Sohar hulp bij het planten van de zaden door Omaanse kinderen en van niemand minder dan de spelers van het voetbalelftal Feyenoord.



En hoe denkt Pieter dan dat Oman er over 10 à 20 jaar dan zal uitzien? 'Als de proeven goed slagen en de Omaanse overheid werkt mee, dan zijn alle hellingen (tot 30 graden) in Oman groen. Want mijn doelstelling is dat alle plekken die groen waren, weer groen worden. En ik denk dat ik de oplossing daarvoor gevonden heb!'

Hoe krijg je een boom in de woestijn? Het zit zo: Het zaadje moet een wortel krijgen, de penwortel. En die wortel gaat dieper en dieper in de grond op zoek naar water. De wortel wordt zo sterk dat hij overal doorheen gaat, zelfs door steen. Heeft die water gevonden dan gaat het plantje groeien, boven de grond. Dat kan een tijd duren en gedurende die tijd heeft hij de waterbox die hem daarbij helpt. Zodra de plant dermate ontwikkeld is en uitschiet, kan de waterbox verwijderd worden. Wil je hier meer over lezen, kijk dan op: <http://www.groasis.com/page/nl/index.php>

Kinderfeest 2011





On The Move

Martine Berk

Of ik een stukje wil schrijven voor de rubriek "On the Move" in de Raskrabbel. De deadline is alleen al over een week! Oeps, waar moet ik beginnen.... Laat ik dat maar gewoon doen bij het begin.

Het is mei 2010, de kogel is door de kerk! Na bijna vier mooie jaren in Oman, gaan de Berkjes een nieuwe uitdaging aan. En wel in Maleisië, Kuala Lumpur welteverstaan. Nadat we onze kids van het grote nieuws op de hoogte hadden gesteld, en zij dit verbazingwekkend luchtig opnamen, mocht het nieuws wereldkundig worden. Velen waren zeer verbaasd over ons vertrek. Ons leek het een verademing om in een grote stad terecht te komen na het kleinschalige van Muscat en vooral het PDO kamp. (Wat achteraf gezien toch ook zeker z'n charme had!) Weliswaar weer naar een moslimland, maar daar waren we inmiddels wel aan gewend, ook wisten we niet dat men hier in Maleisië veel liberaler is m.b.t. godsdienst dan in Oman.

Tja, en dan begint het feest... Met nog maar vijf (sowieso al drukke) weken te gaan tot aan de zomervakantie, werd het flink aanpoten. Allereerst moesten we op zoek naar een nieuwe school voor de kids. We waren al gewaarschuwd dat dat best een lastig klusje kon worden, vanwege de vele wachtlijsten op de internationale scholen in KL. Helaas is hier geen voltijds Nederlands onderwijs, wel een prima NTC school "De Bontekoe". Na veel uitzoekerij hebben we uiteindelijk twee scholen gevonden waar we ze hebben ingeschreven. Ondertussen waren we ook druk bezig met het regelen van o.a. verhuizers, vluchten, tijdelijke huisvesting in KL en uitzoeken wat er wel en niet mee zou verhuizen, wat weer resulteerde in een *garage sale*.

Toen al het harde werk achter de rug was, en we, meerdere malen, afscheid hadden genomen van alle lieve mensen die we hebben mogen ontmoeten gedurende onze tijd in Oman, gingen we nog voor een welverdiende vakantie naar Nederland, om vervolgens

op 1 augustus richting KL te vliegen. Wat is het elke keer toch weer een verademing om in de business class te mogen reizen!

Deze zgn. "gated & guarded communities" schieten als paddenstoelen uit de grond hier in KL om aan de vraag vanuit zowel de expat- als het beter bedeelde deel van de lokale gemeenschap te kunnen voldoen.

In KL aangekomen werden we netjes op het vliegveld opgewacht en naar ons tijdelijke verblijf, de *Wedgewood Residences*, gebracht. De volgende dag al werd er contact met ons opgenomen door een uiterst charmante Engelse dame van *Crown Relocations*, die zelf al 18 jaar in KL woont. Zij heeft ons de hele volgende week mee op sleeptouw genomen. We gingen met haar o.a. op huizen- en scholenjacht, én werden wegwijs gemaakt in het immense KL.

De huizenjacht heeft niet lang geduurd. We waren het unaniem eens over het eerste huis dat we bezochten. Natuurlijk hebben we er nog wel 10 bekeken, waaronder een condo op de 32^e verdieping, maar wij blijven toch het liefste met beide benen op de grond, en bleven dus bij onze eerste keuze. Hiervan genieten we nog iedere dag! Een maand na aankomst in KL verhuisden we naar ons heerlijke, ruime, splinternieuwe huis in Mont Kiara, een buitenwijk van KL, op 10 (auto-)minuten van school en voor Harald op ongeveer 30 minuten met de taxi van zijn kantoor in KLCC.

Het huis is er een van 46 op een kleinschalige, 24-uur bewaakte, compound mét gemeenschappelijk zwembad, clubhuis en fitnessruimte. Deze zgn. "gated & guarded communities" schieten als paddenstoelen uit de grond hier in KL om aan de vraag vanuit zowel de expat- als het beter bedeelde deel van de lokale gemeenschap te kunnen voldoen. Vanaf het zwembad op onze compound (én vanaf een van onze balkonnetjes) hebben we

TO Maleisië

prachtig uitzicht op de trots van KL, de *Petronas Twin Towers*.

Anna en Tommy zijn uiteindelijk aangenomen op een internationale school met Amerikaans curriculum, de MKIS. Ietsjes groter dan de PDO School die we gewend waren.... Deze school huisvest namelijk niet alleen de elementary school, maar ook middle en high school. Hoewel we hadden verwacht dat de overgang heftig zou zijn, hebben Anna en Tommy zich er kranig doorheen geslagen. Afgezien van het feit dat ze zich in eerste instantie hevig verzetten tegen het dragen van een uniform, zijn ze inmiddels ook hieraan gewend geraakt. Nieuwe vriendjes maken is gelukkig geen groot probleem gebleken, hoewel ze hun oude nog zeker niet zijn vergeten!

Er is hier in KL een grote Nederlandse gemeenschap, zo ook een Nederlandse Vereniging. Hier geen Nieuwjaarsduik, maar volgende week een Nieuwjaarsborrel in de residentie van de Ambassadeur. Wel wordt hier ook van alles georganiseerd voor ons "Dutchies", van Sinterklaasviering tot schaatsfestijn en van survivalen in de jungle tot kinderdisco.

Ik kan wel stellen dat we nu na vijf maanden al aardig zijn ingeburgerd, en dat is een stuk sneller dan in Oman waar we ruim vijf maanden op een huis hebben moeten wachten en bijna letterlijk wegwijnden in een veel te klein tijdelijk appartement, maar dat ter zijde. Misschien komt het ook wel, omdat het nu de tweede keer was dat we naar een ander land verhuisden; dan weet je toch een beetje wat je te wachten staat. Er nog zoveel meer te vertellen over onze nieuwe posting in Maleisië. Zo is het hier prachtig groen. De stad is eigenlijk midden in de jungle gebouwd. De bevolking - bestaande uit hoofdzakelijk Maleiers, Chinezen en Indiërs (die zich overigens allemaal Maleisiër noemen) - is over het algemeen erg vriendelijk en heeft weinig pretenties. Het verkeer daarentegen is een chaos, zelfs nog erger dan

in Oman, mede veroorzaakt door de vele brommertjes die alle kanten op schieten, en zeer asociaal rijgedrag van de gemiddelde chauffeur. Daarbij rijdt men ook nog eens aan de linkerkant, maar gelukkig went dat verbazingwekkend snel. Ook is hier alles te krijgen, van Starbucks koffie (op iedere hoek zit hier een Starbucks of een Coffee Bean) tot Goudse kaas en is het voor de fervente shopper een heus walhalla.

Het aantal malls dat de stad rijk is, is niet te tellen! Het eten hier is niet te versmaden. Een combinatie van Indiase, Maleise, Chinese invloeden. Voor zo'n 10 euro heb je met z'n vieren heerlijk gegeten en gedronken. Daar kook ik niet tegenop! Met KL als uitvalsbasis zijn ook talloze prachtige oorden op zeer afzienbare afstand aan te reizen. Talloze tropische eilanden en vele interessante Aziatische buurlanden, zoals Thailand, Vietnam, Laos en Cambodja. Al met al zitten de Berkjes hier dus prima op hun plek, en we kunnen iedereen aanraden KL als volgende posting te overwegen. Mocht je vragen hebben, aarzel niet en neem contact met ons op. Ons e-mailadres is bekend bij de redactie van de Raskrabbel.

Ook is hier alles te krijgen, van Starbucks koffie tot Goudse kaas en is het voor de fervente shopper een heus walhalla.

Oh ja, nog even over het weer... Het is hier gemiddeld 30 graden, maar het voelt vaak warmer aan vanwege de hoge vochtigheidsgraad. Flink zweten geblazen dus! Ook veel regen, maar dat kan je verwachten als je tussen de tropische REGENwouden woont ;-)

Zouk!

door Corine Selders

“Een hippe club in Muscat? Dat meen je niet? Waar?” Ik kon mijn oren niet geloven. Na ruim vier jaar dit in prachtige land was ik langzamerhand tot de conclusie gekomen dat Oman veel te bieden heeft, maar voor een avond “clubben” moet ik de grens over. Op 21 juli 2010 is de nachtclub Zouk geopend en daar wilde ik graag een kijkje gaan nemen.

Met een paar vriendinnen opgedirkt op pad. We konden het eerst niet vinden. Zouk bevindt zich aan de zijkant van het *Crown Plaza Hotel*. Er lag een rode loper uitgerold en er stonden heel veel mooie dure auto's. Onze minder chique 4x4 met roof rack hebben we maar op de andere parkeerplaats gezet.

We werden vriendelijk ontvangen door *security* en kwamen er achter dat mannen 20 OMR entreegeld moeten betalen. Voor dat geld krijgen ze een pasje met dit bedrag als krediet voor drankjes. Vrouwen mogen gratis naar binnen (YES!). Hierdoor is de man:vrouw ratio in Zouk ongeveer 50:50 en dat komt de sfeer ten goede.

Het interieur in Zouk is modern en strak. Er staan wat loungebankjes en leuk verlichte kubusvormige tafeltjes. Er is een verhoogd gedeelte voor de Vips. Naar horen zeggen dien je hiervoor 200 OMR te betalen. Ik vraag me af hoeveel drankjes je daarvoor krijgt. Erg gezellig zag die VIP-box er trouwens die avond niet uit.

De bediening is jong, vlot en open. De cocktails smaakten lekker. Een barman ging zelfs op de bar staan om een spannende cocktail te maken die met veel spektakel in brand werd gestoken.

Nou heb ik dat soort dingen wel vaker gezien, maar in Oman stond ik enthousiast mee te applaudisseren.

Het publiek is jong, Omaans en welgesteld. De dress code is gedefinieerd als “dressy” en dishdasha's en abaya's waren er nauwelijks.

Na elk dansje scharrelden ze snel terug om te zien of de goedkeuring daar nog steeds was

Naast Omani's waren er Aziatische gasten en een enkele Europeaan. Hoogtepunt van de avond vond ik twee Omaanse koppels, waarvan de vrouwen gesluierd waren. De dames hadden zin om te dansen en hun echtgenoten stonden het oogluikend toe. Na elk dansje scharrelden ze snel terug om te zien of de goedkeuring daar nog steeds was. Ik vond het een bijzonder schouwspel. Deze “moderne Omani's” hadden zichtbaar veel plezier.

De muziek is *mainstream house*, zeg maar top 40 muziek. De DJ is toegankelijk en staat open voor verzoeknummers. Prima en geschikt voor het aanwezige publiek. Er wordt gedanst, mensen gaan lekker los. De sfeer is ontspannen en opgewekt.

Een waarschuwing wil ik nog wel meegeven voor toekomstige Zouk-bezoekers: de toiletten. Ondanks de waarschuwingen van mijn vriendinnen, zag ook ik het verraderlijke opstapje niet en viel op mijn knieën de wc in.

Ik zal waarschijnlijk niet elke week te vinden zijn in de Zouk, maar ik vind het een aangename ontspannen club om af en toe eens lekker te gaan dansen.

Voor meer informatie: www.facebook.com/pages/Zouk-Muscat

Een dagje wadi Fanja

Marieke Richters

Gaan jullie een dagje mee naar wadi Fanja? We doen het "easy going"! Natuurlijk gingen wij mee naar wadi Fanja....vrije dagen van de Sultan, deze wadi nog nooit gereden, met een aantal families... Helemaal gezellig!

's Ochtends rond 10.00 uur, niet al te vroeg dus, hadden we afgesproken bij de familie DeJong voor koffie met heerlijke zelfgebakken speculaas. Van daaruit op pad met de families DeJong met vrienden, Keuper en Louis. Wij hadden opa en oma op visite dus ook voor hen helemaal super om wadi Fanja te verkennen. En dat hebben ze geweten! Opa trekt nog helemaal wit weg bij het woord "wadi"!

Aangekomen bij de wadi was het na een aantal meters al raak. Drie auto's stonden vast in het water en de kiezels. Hilariteit alom! Blij met de jeeps van Wessel en Ard en een aantal behulpzame Omani's konden we al snel verder rijden en was het voor iedereen alleen nog maar lachen, foto's maken en een beetje spanning. Stiekem knepen wij hem al wel een beetje. Zou onze Expedition dit gaan redden? Het leek mee te vallen en na een heerlijke picknick bij een prachtige pool begonnen we enthousiast aan de terugweg. Ja, terugweg! De mannen wilden nog wel een keer dat door het spannende water rijden...Jullie begrijpen het al, dat liep even anders!

Halverwege de wadi bleven de wielen van onze Ford steken en heel langzaam zakte de auto naar links in het water. Nadat we er allemaal uitgeklimmen waren, gingen met z'n allen aan de slag: kiezels onder de banden wegscheppen, duwen, weer kiezels wegscheppen, duwen...Geen beweging in te krijgen.

Op enig moment stonden zelfs drie van de vier auto's vast in de kiezels!

Sleepkabel vastgemaakt, vooruit trekken; er gebeurde niets. Inmiddels kregen we hulp van weer een aantal zeer behulpzame maar ook geamuseerde Omani's. Wel maakten we ons, wat de kinderen betreft, zorgen over de invallende duisternis. Deze speelden overigens heerlijk zorgeloos met de vele steentjes, klommen en klauterden en hadden een boel plezier met elkaar. Zou het dan misschien achterwaarts lukken? Eén auto werd aan de onze vastgemaakt maar ook hier was geen beweging in deze laatste te krijgen. Tweede auto erbij, op commando duwen en trekken - waarbij de Omani's overigens goed wisten waar ze het over hadden - en onder luid applaus schoot onze auto los! Helaas niet van lange duur met een knal die niet veel goeds beloofde, kwam onze Ford weer tot stilstand. Toch nog maar een keer dezelfde truc toegepast en met een tweede applaus kwamen we uiteindelijk op het droge.

Om het gewicht wat te minderen hebben we de kinderen en opa en oma verdeeld over de andere auto's en - met Wessel verkennend voorop - zijn we de wadi uitgereden. Op hoop van zegen... net toen het donker werd reden we op de verharde weg terug naar Muscat. Onder onze auto leek een ratel te hangen en sneller dan 80 km per uur gingen we niet meer, maar we waren wel een spannende ervaring en een hoop gezelligheid rijker!

Ook in Nederland is wadi Fanja inmiddels niet meer onbekend...opa en oma hebben wel even genoeg van wadi's!



Sir Bani Yas eiland

door Helga Hartsema

Mocht je een uitstapje willen maken dat niet meer dan vier dagen mag kosten, kunnen wij Sir Bani Yas Eiland bij Abu Dhabi van harte aanbevelen. Op dit eiland bevindt zich een natuurreserveat, opgezet door de inmiddels overleden Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan en er leven duizenden dieren en vogels, waaronder enkele bedreigde diersoorten. Aan te treffen dieren zijn: Arabische Oryx, Beisa Oryx, Arabische berggazelle, zandgazelle, eland, gems- en zwarte bok, giraffe, cheeta, hyena, flamingo, struisvogel en nog veel meer. Wij wilden er graag eens een kijkje nemen en waren te gast op het eiland van 7-10 december 2010.

We voelden er niet voor om het hele stuk vanaf Muscat te rijden en zijn eerst naar Abu Dhabi gevlogen vanwaar we per watervliegtuig naar Sir Bani Yas Eiland doorvlogen.

Nadat we op de luchthaven van Abu Dhabi aangekomen waren, begaven we ons naar de 'Royal Jet Terminal'. De naam had ons enigszins kunnen voorbereiden op wat komen zou, desalniettemin werden we verrast door de rode loper die lag uitgerold, en het aanwezige personeel dat probeerde het ons op elk mogelijke wijze naar de zin te maken. De zeer luxueuze wachtruimte, waar drankjes, fruit en andere snacks ons stonden op te wachten, liet ons ietwat ongemakkelijk voelen. Alsof elk moment een Sheikh kon binnenstappen en deze poeha niet echt voor ons bestemd was.

De naam had ons enigszins kunnen voorbereiden op wat komen zou.....

Maar niets was minder waar: na een half uurtje wachten mochten we instappen voor onze 50-minuten durende vlucht naar Sir Bani Yas.

De vlucht was supercomfortabel en de uitzichten spectaculair! Aangezien we de enige passagiers waren, voelden we ons echte VIPS.

Bij aankomst op het eiland werd de Vipbehandeling voortgezet en werden we per bus naar ons hotel vervoerd. Net zoals bij het watervliegtuig, hadden we de bus helemaal voor onszelf. We zeiden tegen elkaar: "Kan dit uit?". Het was heerlijk vertoeven in het vijfsterren hotel, dat behoort tot de Anantara-keten en tevens het enige hotel op het eiland is. Het functioneert als basis vanwaar alle te boeken activiteiten vertrekken.

Er is genoeg te doen - te voet of in een 4x4 op safari in het natuurreserveat: 'mountain biking', zeilen, kajakken, boogschieten en snorkelen.





Aangezien de leeftijdsgrens voor sommige activiteiten vanaf twaalf jaar was en we ook voor het relaxen kwamen, hebben we niet aan alle activiteiten meegedaan.

Wel hebben we safaritochten ter voet en per 4x4 gemaakt en hebben Klaas en Bart een rondje om een meer gefietst. Daarnaast

hebben we heerlijk lezend aan het zwembad en strand doorgebracht. Het was rustig omdat het hotel

niet was volgeboekt, maar als alle 64 kamers bezet zouden zijn

geweest, zou het er waarschijnlijk heel anders hebben uitgezien. We hebben geluk gehad.

We zijn op een vrijdag weer huiswaarts gekeerd en omdat het watervliegtuig niet op deze dag vliegt, hebben we gebruik gemaakt van de ferry naar Jabel Dhanna en zijn vanaf daar per taxi naar het vliegveld van Abu Dhabi gereden. Toen nog per vliegtuig terug naar Muscat en terug naar de werkelijkheid. Onze VIP-tijd zat erop.



FEITJES:

Sir Bani Yas Eiland ligt ten zuiden van Abu Dhabi en is te bereiken via een ferry die vertrekt vanaf Jabel Dhanna. Deze ferry pendelt regelmatig heen en weer. Een autorit via de E11 van Abu Dhabi naar Jabel Dhanna duurt ongeveer 2½ uur. De vlucht per watervliegtuig duurt ongeveer 50 minuten. Prijzen variëren per seizoen.

Momenteel is men op het eiland bezig om meerdere accommodaties neer te zetten wat de rust niet ten goede zal komen, dus ik zou willen zeggen: nu gaan als je kan! Boeking via Desert Islands Resort & Spa by Anantara, tel. 971 2 801 5400, email: dirts@anantara.com of kijk op www.desertislands.com.

Het Holland Comité wordt gesponsord door:



WorleyParsons

resources & energy



Weatherford®

TANDARTS PEYE (PETER) VLOT

ORTHODONTIST MICHAEL DE WORSOP



Qurum Medical Centre, 61 Al Ilam Street, Medinat Al Ilam

Voor afspraken bel: 24692898 / 24692856

www.qurummedicalcentre.com

A. BERICHTEN VAN DE AMBASSADE

Het hele ambassadeteam wenst u allen een voorspoedig en gezond 2011!

Wij hopen op een voortzetting van de goede relatie met de Nederlandse gemeenschap.

Het nieuwe jaar is voor Nederlanders in Oman al positief begonnen met de overwinning van het Sohar bezoekende Feyenoord team op het Omaanse nationale elftal, maar even terug naar de laatste maanden van 2010: Voor de ambassade werd het jaar 2010 goed afgesloten met een succesvolle Trade Mission. Een handelsdelegatie met 50 Nederlandse deelnemers bezocht medio december Oman. De missie leverde veel contacten op voor de deelnemers.

De ervaringen bij de organisatie van deze laatste missie zullen goed van pas komen bij de voorbereidingen voor het aanstaande Koninklijke bezoek.

Verder gaat het leven gewoon door en worden de jaarlijkse evenementen vastgelegd.

B. STAATSBEZOEK

De voorbereidingen voor het staatsbezoek zijn in volle gang. De organisatie van het evenement van het jaar heeft veel voeten in de aarde: veel evenementen moeten tot in de puntjes voorbereid worden om het bezoek tot een succes te maken. Het aantal stafleden dat momenteel bij de ambassade werkt hiervoor, is zo goed als verdubbeld. Inmiddels zijn uitnodigingen om deel te nemen aan een ontmoeting van onze koningin en de Nederlandse gemeenschap van Oman de deur al uit gegaan.

Een staatsbezoek begint pas echt als de koningin wordt ontvangen door de Sultan met een uitgebreide welkomsteremonie. Op die eerste dag zijn er verschillende onderdelen zoals de al eerder genoemde ontmoeting met landgenoten en een

staatsbanket waar vooral Omaniëten voor worden uitgenodigd. Naast ontmoetingen met de Sultan en de Nederlandse gemeenschap zal de Koningin ook een bezoek brengen aan de haven van Sohar.

C. KONINGINNEDAG 2011

Door omstandigheden zal het dit jaar niet lukken de viering van Koninginnedag in april te laten plaatsvinden. De datum voor de receptie is nu vastgelegd op 11 mei 2011. Als tevoren zal de ambassade proberen u aan deze officiële gelegenheid een spetterende herinnering te geven.

Enkele websites met nuttige informatie: www.paspoorten.nl voor alle weetjes over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van paspoorten; www.rdw.nl / www.rijbewijs.nl voor alle vragen over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van een Nederlands rijbewijs; www.ind.nl voor alle vragen over inburgering, nationaliteitskwesies en verblijfsregelgeving in Nederland; www.denhaag.nl voor informatie over het registreren van buitenlandse akten; www.mfa.nl/mus/consulairezaken voor algemene informatie over wat de consulaire afdeling van de ambassade te Muscat voor u kan betekenen.

Enkele websites met nuttige informatie: www.paspoorten.nl voor alle weetjes over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van paspoorten; www.rdw.nl / www.rijbewijs.nl voor alle vragen over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van een Nederlands rijbewijs; www.ind.nl voor alle vragen over inburgering, nationaliteitskwesies en verblijfsregelgeving in Nederland; www.denhaag.nl voor informatie over het registreren van buitenlandse akten; www.mfa.nl/mus/consulairezaken voor algemene informatie over wat de consulaire afdeling van de ambassade te Muscat voor u kan betekenen.



Mijn Baan in Oman



Als hotelier in hart en nieren met een passie voor de branch en levensgenieter ten top, mag ik wel stellen dat ik het - net als alle andere medelanders hier in Muscat - toch echt niet slecht getroffen heb met

deze baan als Director of Sales & Marketing voor één van de meest vooraanstaande hotels in het Midden-Oosten, The Chedi Muscat, in een land als Oman dat zoveel te bieden heeft.

De hotellerie is een dynamische wereld waar geen enkele dag hetzelfde is en waar je te maken hebt met allerlei mensen met diverse achtergronden, culturen en interesses en waar het enkel en alleen draait om de ultieme beleving van de gast. De extra aandacht, de oprechtheid en welgemeende glimlach, dat maakt het verschil en zorgt ervoor dat The Chedi Muscat zoveel gasten tot haar vaste klantenkring mag rekenen zowel in The Spa at The Chedi als het resort en de vele restaurants. Nog steeds bij elke rondleiding in het hotel, en dat zijn er in een week toch al snel minimaal 10, bedenk ik me hoe speciaal deze plek is en wat een geluksvogel ik toch eigenlijk ben dat ik hier ben. Oké, soms zijn er in een week wel wat veel diners en lunches met gasten en verlang ik naar een gewone boterham met kaas en naar een avondje naar de sportschool, maar dit is inherent aan een baan in de hotellerie: gastheerschap te allen tijde.

Als Director of Sales & Marketing ben ik verantwoordelijk voor Sales, Marketing, PR en Revenue Management voor dit fantastische hotel, uiteraard ondersteund door een enthousiast team. Samen zorgen wij ervoor dat er nog meer gasten van deze bestemming komen genieten, of dit nu een zakelijk bezoek dan wel een welverdiende vakantie is. Zo kunnen we het ene moment met een bedrijf aan tafel zitten en met hen een speciale prijs overeenkomen voor één van hun gasten in onze kamers onderbrengen, om even later een agent van een reisbureau rond te leiden in het hotel of we spreken een VIP-delegatie door met iemand van een ambassade. Daar wij zaken doen met zoveel diverse partners die allemaal een andere geografische markt of een ander marktsegment vertegenwoordigen, reizen wij ook veel. De agenda voor dit jaar staat reeds behoorlijk volgeboekt. Zo zullen we internationale en regionale beurzen specifiek voor het toerisme en de hotellerie bezoeken, gaan we naar tour operators, presentaties aan reisagenten en kantoren van de Leading Hotels of The World (The Chedi Muscat is het enige hotel in Oman dat onderdeel uitmaakt van deze wereldwijde organisatie). Ten slotte staan er missies in de voor ons belangrijkste geografische markten op het programma. Samen met het Ministerie van Toerisme



door Simone Broekhaar

in Oman, de verkeersbureaus en onze wereldwijde 'saleskantoren' trachten wij zoveel mogelijk mensen te informeren over de mogelijkheden in dit land om de bezoekersaantallen verder te vergroten, daar Oman vergeleken met Dubai en Abu Dhabi nog relatief onbekend terrein is voor de meesten.

Dit jaar wordt een extra leuk jaar voor The Chedi Muscat met de opening van ons nieuwe 800m2 spacomplex in mei. Onze huidige spa wordt uitgebreid met acht spa suites, een 103 meter lang zwembad, een 400m2 fitnessruimte compleet met kinetische muur en Power Plates, sauna, Turks stoombad en een relaxruimte uitkijkend over de zee. Het hotel zal dan over de grootste spa in Muscat beschikken met in totaal dertien ruimtes voor schoonheidbehandelingen en drie zwembaden. Voor ons als sales team houdt dat vooral in dat er nieuwe spabrochure gemaakt dient te worden, dat alle



informatie over The Chedi Muscat aangepast moet worden, dat er een fotograaf geboekt moet worden en dat er persberichten verstuurd worden zodat we in het binnen- en buitenland de nodige aandacht krijgen en we pers- en studiereizen kunnen gaan organiseren. De nieuwe spafaciliteit wordt met name ontwikkeld voor onze gasten, maar we zullen tevens een klein aantal leden gaan werven, hetgeen wij als sales team ook zullen verzorgen.

Mochten er mensen zijn die benieuwd zijn geworden naar The Chedi Muscat, dan hoor ik het graag, het is een hotel dat niet te vergelijken is met welk hotel dan ook in deze streek en is zeker een bezoekje waard.

advertentie

Choose your personal kind of comfort with KLM



Book your seat on KLM Economy Comfort and enjoy extra legroom.
For more information call:
KLM on 24 566 737

KLM
Royal Dutch Shell
Journeys of Inspiration

More offers on KLM.COM

Planning Masters
masters in financial planning

Financiële planning voor Expats
Beleggen, verzekeren, pensioenen en fiscale zaken

Trackers4You, het eigen beleggersplatform van PlanningMasters, is uitermate geschikt om pensioen of vermogen op te bouwen. Trackers of Exchange Traded Funds (ETF) zijn indexvolgende beleggingsfondsen met een veel lagere kostenstructuur dan een gewoon beleggingsfonds. Uw geld staat veilig in Nederland en wordt tegen geringe kosten belegd in een optimaal gespreide portefeuille van aandelen, obligaties en vastgoed. Uw beleggingen worden gekoppeld aan uw doelstellingen en jaarlijks wordt de haalbaarheid gemeten. Door 4 keer per jaar balanceren houden we uw portefeuille gezond. U betaalt in Nederland geen belastingen en er zijn geen transactiekosten en bewaarloon.

Trackers4You, het alternatief voor Expats!

Henk Vriesman CFP MFP www.planningmasters.nl
Mail: info@PlanningMasters.nl
Tel: 0031-72-5816015

Kinderpagina

"Wat is jullie favoriete vakantie-land?" En: 'Schets in het kort een beeld van dat land.' Deze opdracht kregen de kinderen van de combi-klas groep 7 en 8 van PDO-school in Muscat mee naar huis. Het resultaat is een zeer divers overzicht van landen over de hele wereld. Wist u dit allemaal?

Jordanië door Sten Richters

De hoofdstad van Jordanië is Amman en er wonen 1.430.000 mensen. In Jordanië is de taal Arabisch en Engels.

Bezienswaardigheden: De dingen die je kan doen in Jordanië: de Dode zee is heel leuk, omdat je niet hoeft te watertrappelen, je blijft drijven. Petra is één van de zeven wereldwonderen, Jerash is een Romeinse stad. In Wadi Rum wordt elk jaar een feest gehouden met allemaal artiesten. Mount Nebo, Dana is een mooi natuurgebied, Akaba is een havenstad en echt voor toeristen, heel mooie woestijnkastelen en Wadi Mujib is ook een mooie wadi.

Eten: Het eten in Jordanië zijn Arabische gerechten en dat zijn: dadels, rijst, gebakken sprinkhanen en heel sterke koffie.

Extra informatie: De buurlanden van Jordanië zijn: Saoedi-Arabië, Israël, Syrië en Irak. Jordanië heeft een beetje het klimaat van Nederland. Het is in de winter koud en nat en het kan flink regenen, in de zomer is het heet en kun je beter niet naar Jordanië gaan.

Mijn mening: Ik vind Jordanië een heel erg mooi land en ik ben er ook zelf geweest. Petra en de Dode Zee vond ik één van de hoogtepunten toen ik in Jordanië was, omdat Petra een hele oude stad is in een kloof, de Dode Zee vond ik zo leuk, omdat je geen moeite hoeft te doen om te blijven drijven en je kon je met modder insmeren.

Filippijnen door Timothy Na

De hoofdstad van de Filippijnen is Manilla. Er wonen 88,6 miljoen mensen in de Filippijnen.

Eten: Het traditionele eten in de Filippijnen is geroosterd varken, paella (rijst met vis of vlees), noedels en halohalo (een nagerecht van ijs, melk en vruchten).

Bezienswaardigheden: De bezienswaardigheden in de Filippijnen zijn de eilanden, het regenwoud en de vele vulkanen in de Filippijnen. Zelf ben ik op het eiland Boracay geweest. Het eiland heeft vele witte stranden en het strand is dan ook een van de belangrijkste toeristische attracties in de Filippijnen. Ik ben ook naar de vulkaan Mount Taal geweest. Het is een van de gevaarlijkste vulkanen in de Filippijnen en er zijn meer dan 30 uitbarstingen bekend.

Extra informatie: Wat wel bijzonder is aan de Filippijnen is dat er verlengde Jeeps zijn die als openbaar vervoer dienen. Ze zijn vaak versierd met felle kleuren. In de Filippijnen zijn er wel meer dan 14500 boom- en plantsoorten. In het tropisch regenwoud zijn er heel veel soorten dieren.

Mijn mening: Ik vind de Filippijnen een speciaal land, omdat mijn moeder er vandaan komt en omdat ik daar ook familie heb. Ik vind ook dat het eiland Boracay heel mooi was, omdat het strand wit en erg mooi was. De vulkaan vond ik heel erg interessant en ik had nog nooit een echte vulkaan gezien. Wat ik ook erg mooi vind is de natuur in de Filippijnen.



Frankrijk door Sacha Sibeijn

Frankrijk is een land in Europa. De hoofdstad van Frankrijk is Parijs. In Frankrijk wonen 62.150.775 mensen. Parijs wordt ook wel eens de licht stad genoemd en de stad van de liefde.

Eten: Het eten dat beroemd is uit Frankrijk is stokbrood, bouillabaisse en cassoulet ook de Franse wijn en Franse kaas voor een borrel zijn erg beroemd.

Bezienswaardigheden: In Parijs staat de Eiffeltoren. De Eiffeltoren is erg bekend over de hele wereld. De Eiffeltoren is wel 324 meter hoog! In Parijs staat ook nog de Notre Dame, het Louvre en de Arc de Triomph. Ook kan je in Louvre het kunstwerk van Leonardo Da Vinci zien, de Mona Lisa.

En als je met je kinderen naar Parijs gaat kan je ook nog naar Disneyland Parijs.

Wist je dat....

Nederland 13 keer in Frankrijk past Frankrijk het grootste land van Europa is.

Parijs het meest bezochte stad van Europa is!

Mijn mening: Frankrijk vind ik erg mooi. Vroeger gingen we vaak naar een vakantiehuisje met een zwembad ergens in de bergen. Ook zijn wij een keer naar Disneyland Parijs geweest, dat was erg leuk!



I ♥
PARIS



Verenigd Koninkrijk

door Paul Gmelig Meijling

De hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is Londen. Het Verenigd Koninkrijk heeft 58.789.194 inwoners.

Eten: In het Verenigd Koninkrijk eten de mensen het liefst sandwich, fish en chips, hartige taart en thee.

Bezienswaardigheden: In Londen hebben ze de Big Ben, de Tower Bridge, The London Eye en het National History Museum.

Extra informatie In het Verenigd Koninkrijk spreken ze alleen maar

Engels, ze betalen met Pounds en Penny's.

Mijn mening: Ik heb dit land gekozen omdat ik er zelf een paar jaar heb gewoond. En ik heb er mijn eerste jaren door gebracht.

Italië

door Bente Richters

De hoofdstad van Italië is Rome. Er wonen 58.126.212 mensen in Italië.

Eten: In Italië is het bekendste gerecht pizza, maar natuurlijk ook pasta's. In de ochtend eten Italianen niet veel. Volwassenen drinken in de ochtend wat koffie en wat melk en een klein beetje eten, kinderen krijgen melk en ook een beetje eten. In de middag eten Italianen warm. En in de avond eten ze dezelfde maaltijd. Maar ze eten wel heel laat, meestal pas om 20.00 uur. Italianen eten veel groenten en fruit.

Bezienswaardigheden: De toren van Pisa is heel bekend. De toren staat in de plaats Pisa, ook het Colosseum dat in Rome staat is bekend. Het Colosseum is vernield in de Romeinse tijd. Voordat het Colosseum vernield werd, was het een stadion.

Extra informatie: Italië heeft de vorm van een laars met een hoge hak. Italië is vier keer zo groot als Nederland, maar Nederland is wel dichter bevolkt. Italië is speciaal omdat het een mooi bergachtig land is met leuke campings en heerlijk eten.



Zuid-Afrika

door Maxim Keuper

De hoofdstad van Zuid-Afrika is Kaapstad. Zuid-Afrika leefden er in 2009 49.052.489 inwoners.

Eten: In Zuid-Afrika eten de mensen sosaties, blintzes, waterbul of sausboontjes.

Bezienswaardigheden: In Zuid-Afrika kan je naar Robben Eiland, Kaap de Goede Hoop en naar Johannesburg.

Extra info: De buurlanden van Zuid-Afrika zijn er drie en dat zijn Namibië, Botswana en Zimbabwe
Mijn mening: Toen ik in Zuid-Afrika was vonden mijn familie en ik het leuk om op safari te gaan. Het was ook leuk met de kabelbaan. Je ging over een kabelbaan van 200 meter. We gingen ook naar de Tafelberg.

Australië

door Toine Dejong

De hoofdstad van Australië is Perth en de populatie van de stad is 1.554.769 mensen. De populatie van heel Australië is 22 miljoen mensen.

Eten: Australië heeft niet echt een national dish, maar ze houden veel van barbecueën en de Aboriginals eten vaak bushtuckers.

Bezienswaardigheden: Leuke bezienswaardigheden zijn het Nationaal Park Kakadu, het groot Barrier Reef, Sydney Opera House en het Willandramerengebied.

Extra info: Australië is het kleinste continent ter wereld en sommige mensen beschouwen het als het grootste eiland ter wereld. De oppervlakte van Australië is 7.710.442 km².

Mijn mening: Ik vind dit land heel leuk, omdat er veel pretparken zijn zoals; Sea World en Wet and Wild. Er zijn veel mooie stranden en er zijn veel dierentuinen.



Zwitserland

door Julia van Helden

De hoofdstad van Zwitserland is Bern. Er wonen 7,7 miljoen mensen in Zwitserland.

Eten: Een bekend gerecht is rösti en kaas in bijvoorbeeld raclette of fondue.

Bezienswaardigheden: In Zwitserland kan je skiën, met de kabelbaan of de stoeltjeslift omhoog. Zelf vind ik de kabelbaan het leukst. Andere bezienswaardigheden zijn: drie kastelen, de stadsmuur en binnenstad van Bellinzona.

Extra info: De buurlanden zijn: Duitsland in het noorden, Frankrijk in het westen, Italië in het zuiden, Oostenrijk en Liechtenstein in het Oosten. Zwitserland is 41.284 km² groot.

Mijn mening: Zwitserland is speciaal, omdat het een heel mooi land is. Je kunt er goed skiën en ik vind skiën heel leuk om te doen. Ook zijn er veel andere dingen om te doen.



NIEUWJAARSDUIK 2011



Sohar Music Festival 2010

door Roel van de Loo

Dit jaar werd voor de 5e keer het Sohar Music Festival gehouden. Het concept was niet wezenlijk anders dan in 2009, maar door een toenemend budget zijn er nog mooiere muzikale prestaties bereikt. Dat is natuurlijk allemaal te danken aan de sponsors die een toenemend vertrouwen hebben in dit jaarlijkse event.

De eerste avond (20 oktober) stond dit jaar volledig in het teken van de jeugd. Een aantal optredens met dans en muziek werd gegeven door kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Op deze avond werd het festival officieel geopend door de deputy Wali van Liwa die – tegen alle verwachtingen in – nagenoeg het hele programma heeft meegemaakt. Hij benadrukte het belang van dit soort gezamenlijke activiteiten door de verschillende culturen die in Sohar wonen.

Het weekend daarna (28 oktober) werd gehouden in de tuin van het Sohar Beach Hotel. Dit “World Music Festival” wilde laten zien wat de verschillende bevolkingsgroepen cultureel in huis hebben. Voor de pauze waren er optredens van het SoSing Sohar Ladies Choir, de Sohar Salsa Group en Mark Gresty Band. Tijdens de pauze gingen de voeten van de vloer op de “plaatjes” van DJ Nina. Het dansen hield gelukkig niet op, want na de pauze volgde de ABA-band met veel gouwe ouwe muziek, maar ook wat meer recente

hits. De avond werd afgesloten met opnieuw de muziek van DJ Nina en DJ Rohit.

Het Sohar Music Festival werd afgesloten met een galadiner op 3 november en het International Jazz Festival op 4 november. De programmering van de jazzmuzikanten was dit jaar iets uitdagender dan vorig jaar. De spits werd afgebeten door een jazzkwartet uit Nederland, Double Espresso. Dit kwartet bestaat uit vier dames met saxofoons, begeleid door zang en percussie. Ze speelden een boeiende mix van muziek uit de twinties, maar regelmatig was een Arabische klank te horen. Daarna was de stage voor Peter Getz, inderdaad... de zoon van Stan, met zijn band uit Zweden. Hij bracht lichte crooner-achtige jazz ten gehore en menig bezoeker kon meezingen met klassiekers als Fly me to the Moon.

Ten slotte was er een optreden van Jan Dumée/Magda MendezBrazilianQuartet, afkomstig uit Nederland, Brazilië, Portugal en Frankrijk. Na hun succesvolle optreden van vorig jaar, zijn ze dit jaar opnieuw naar Oman gekomen om het nog eens dik over te doen. De toegift bestond uit een spetterende jamsessie van ruim 30 minuten van alle musici. Vele bezoekers zullen hier met enorm veel plezier aan terugdenken (zie Youtube en de website www.soharmusicfestival.com).



Binnenkort zal het SMF comité bij elkaar komen voor de organisatie van het festival 2011. Naar verwachting zal het SMF verder groeien en verbreden naar andere muziekstromingen. SMF staat altijd open voor suggesties en ideeën voor muziek, dans of anderszins. Ook zal op de website een lijst worden opgenomen van bands actief in Oman die meer kunnen spelen dan Hotel California.

We hopen van harte dat we jullie allemaal weer zien op het SMF 2011!

Reacties: roelvaneloo@gmail.com



Zou ik het leven kunnen leiden van een expatvrouw? Dat vraag ik me af tijdens een bezoek aan een bevriend expatgezin in Oman.

De eerste dagen weet ik zeker van niet. Ik sla toch enigszins achterover van wat ik meekrijg van het leven van de expatvrouwen hier. Terwijl in Nederland regelmatig de discussie oplaait over de wenselijkheid van het feit dat zo veel vrouwen 'slechts' parttime werken, proberen de dames in Oman zonder gene uit of het werkt om de kinderen inclusief oppas (de 'maid') mee te nemen naar de tennisles. Dan is de maid er ook eens lekker tussenuit. Of hadden ze het hele boeltje beter thuis kunnen laten? Ik denk aan het boek dat eind 2010 in Nederland verscheen, waarin journalist Elma Drayer de Nederlandse vrouwen uitmaakt voor 'verwende prinsesjes' omdat ze te vaak niet of parttime werken. Hier doen ze daar gerust een schepje bovenop.

De gastvrouw lacht met me mee als ik erover begin, maar laat niet na te benadrukken dat het leven van een expatvrouw bepaald niet over rozen gaat. Ik moet haar gelijk geven. Zo veel feestjes organiseren

in één jaar en al die vergaderingen die daarmee gepaard gaan, dat zou mij ook een hoop ongewenste stress opleveren. Zij was in Nederland al thuisblijf-mama, dus voor haar was de overgang naar Oman in mijn ogen geen grote verandering. Eerder een upgrade - in de vorm van een maid annex oppas. Zelf ervaart ze vooral een upgrade als het gaat om de reacties van de buitenwereld. Binnen de expatgemeenschap hoeft ze zich niet te verantwoorden voor het feit dat ze niet werkt en met de credit card van haar man wappert. Maar er zijn ook heus expatvrouwen die werken, verzekert ze me. Nu wil alleen het ongelukkige toeval dat de dames die wij tegenkomen nét allemaal met zwangerschapsverlof zijn. Wat natuurlijk niet zo gek is als je binnen vier jaar een stuk of drie expatkindjes probeert af te leveren. Waar ik ze overigens alleen maar groot gelijk in kan geven, nu ik die geweldige school van binnen heb gezien.

Naarmate mijn bezoek vordert, begint het leven van de expatvrouw te lonken. Mijn werk wil ik er niet voor opgeven, maar in mijn geval hoeft dat ook niet. Ik ben freelance schrijver en dat zou ik overal ter wereld kunnen doen. Ik krijg meteen al visioenen van mijn nieuwe leven. Eerst de kinderen naar school brengen, dan even wat baantjes trekken in het zwembad of de zee en vervolgens een paar mooie verhalen schrijven terwijl de maid het huis sopt. 's Avonds eindelijk weer eens tijd om uit te gaan met mijn man, de maid past immers wel op. In de weekenden

leuke nieuwe dingen beleven, in plaats van het gebruikelijke rondje Albert Heijn-Ikea-opa en oma.

Ik word nog enthousiaster als de gastvrouw me een blog laat lezen waarin een expatvrouw het woord 'trailing spouse' in plaats van expatvrouw gebruikt. Een expatvrouw is dus een spouse die achter haar man aan 'trailt'. Maar in haar blog toont deze dame op geestige wijze aan dat het eigenlijk haar man is die de 'trailing spouse' is. Waar het gaat om het organiseren van een nieuw sociaal leven, het vinden van de juiste adresjes en het regelen van allerlei zaken heeft zij de regie en hobbelt hij in feite achter haar aan. Na het lezen van dit blog slaat mijn fantasie op hol. Zou het me lukken mijn man een expatleven te laten ambiëren en hem er zelfs van overtuigd te laten zijn dat ik achter hém aan ben gehobbeld? Dat levert me een fantastische onderhandelingspositie op ('schat, doe jij even... ik ben voor jou meegegaan naar...'), terwijl ik stiekem mijn ideale leventje leid. Wat wil een verwend prinsesje nog meer?

Denise Hilhorst is freelance schrijver en moeder van een tweeling van drie jaar. Ze schrijft artikelen over de psyche, zwangerschap en ouderschap voor Nederlandse tijdschriften. Ook geeft ze boeken uit waarin ze ervaringen over een bepaald thema verzamelt. Een toekomstig boek over het leven van expatvrouwen is niet uitgesloten. Meer weten? Kijk op www.frissezin.nl.

Pearls for Girls

Corine Selders en Lenka Fossen

Was vroeger kaartlezen een test case voor elk goed huwelijk, nu is dat voor ons het GPS interpreteren op wadi geworden. "Ik snap die GPS best", zeg ik meestal als we weer eens een afslag zoeken "maar het blijft een jaren 70 applicatie". "Kan er niet en soort iPhone-achtige GPS op de markt komen, zo een met duidelijke knopjes, een QWERTY toetsenbord en een spiegeltje?", zeur ik dan. Dat zou mij een echtelijke ruzie op wadi schelen. Mijn opmerking "vergeet dat coördinaat nou, het is gewoon bij die ene boom naar rechts", werkt als een rode lap op een stier bij Kees.

Lenka komt met de oplossing - misschien niet erg geschikt voor op wadi - maar wel voor alle andere wegen in NL en Europa: de TomTom voor de vrouw, mooi vormgegeven en op te bergen in een zijden zakje. Ook heeft het zeer zinnvolle

categorieën zoals "Shop 'til you drop" en "places to be seen". Gegarandeerd vrouwvriendelijk in gebruik.

Wanneer een man aan zijn vrouw vraagt wat voor auto ze zullen kopen, zal menig echtgenote iets in de trant van "een rode" antwoorden. Veel vrouwen vinden het belangrijk dat iets er mooi uitziet, details komen op een tweede plaats. Niet alleen voor wat betreft de auto, maar ook de tv, de dvd-speler etc. Speciaal voor deze groep vrouwen heeft VAIO haar You-nique serie op de markt gebracht: 14" laptops, waarbij de specs ongetwijfeld in orde zijn, in trendy kleuren en met strak design naar keuze. Staat leuk in je huiskamer en matcht je tas, je sieraden en je auto als je het een beetje goed uitzoekt.

Als klapper op de vuurpijl kwam Lenka met de "Barbie Foot" aanzetten. Een troost voor elke man met dochters:

een tafelfoetbalspel met Barbiepoppen. Papa blij, dochters happy! Gelukkig zitten de poppetjes vast aan een staaf zodat ze niet in de war raken van de buitenspelregel.

Ten slotte nog wat fantastische kleding sites, want zoals Carry Bradsaw placht te zeggen: "Mijn geld hangt heerlijk rustig in mijn kledingkast". Het is zo besteld en het bespaart je een trip naar Dubai. Met een Aramex account in NY, binnen 10 dagen in Oman bezorgd!

www.ladress.com : op maat (ja dat is op zich best spannend via het web) gemaakte jurkjes
www.victoriasecret.com : voor het bijpassende ondergoed, de schoenen en de badkleding.



Financiële perikelen

door Henk Vriesman



Hypotheekrenteaftrek

Voor het komende jaar, en misschien langer, verzorg ik weer een column over financiële zaken voor de Raskrabbel. Kort zal ik mijzelf (her-)introduceren.

Ik ben een voormalig manager en expat uit de olie-industrie die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. In 2002 ben ik een financieel adviespraktijk begonnen waarbij transparantie en het centraal stellen van het belang van de klant (werken op uurtarief in combinatie met abonnementen) vanaf het begin de speerpunten zijn geweest. Ik heb onder andere in Oman, Dubai en Abu Dhabi gewoond. Onze klantenkring bevat een flink aantal (voormalige) expats en wij hanteren een totaalconcept voor financiële dienstverlening waarbij vermogensopbouw een hoofdrol speelt en wij hebben daarom - als een van de weinige intermediairs in Nederland - een eigen beleggersplatform.

In deze eerste column wil ik een aantal zaken rondom hypotheekrenteaftrek voor het voetlicht brengen omdat velen van u een huis in Nederland hebben, of dat wellicht gaan kopen als u te zijner tijd terugkeert. De renteaftrek is er nog steeds, maar is gaandeweg al aardig beperkt. Zo is de aftrek beperkt tot maximaal 30 jaar en deze periode is voor oude hypotheek van voor 2001 ingegaan op 1-1-2001. De aftrek vervalt dus in 2030. Dat kan - bij een hoge hypotheek - een aardig gat slaan in uw pensioeninkomen.

Dan is er de 'bijleenregeling'. Deze lijkt simpel, maar is in de praktijk een draak. Het komt erop neer dat u de verkoopwinst van uw huis, de zogenaamde 'eigenwoningreserve', moet herinvesteren in uw nieuwe huis. Doet u dat niet, dan bent u over dat deel van uw geld uw renteaftrek kwijt. Sinds dit jaar geldt dit ook als u verhuist naar een goedkopere woning. Deze 'eigenwoningreserve' vervalt als u drie jaar (was vijf jaar) geen eigen huis in Nederland hebt. Als u een huis in Nederland heeft en u wilt dit na terugkomst inruilen voor een ander huis, dan kan het dus interessant zijn om te verkopen en dan drie jaar te wachten met het kopen van het nieuwe huis. Bovendien stopt dan de 30 jaar termijn en heeft u later langer aftrek.

Een andere recente wijziging is de verhoging van het 'eigenwoningforfait'. Dit eigenwoningforfait is 0,55% van de WOZ waarde van uw huis en wordt afgetrokken van de aftrekbare rente waardoor een deel van uw rente dus niet aftrekbaar is. Bij huizen met een WOZ waarde nu of in de toekomst van boven de 1 miljoen wordt het forfait met stapjes opgetrokken naar 2,35% van de WOZ waarde. Dat gaat zeer doen als u een duur huis heeft met een hoge (aflossingvrije) hypotheek. Als de huizenprijzen weer zouden gaan stijgen, bent u uw renteaftrek kwijt voor u het weet, omdat de een miljoen WOZ waarde niet wordt geïndexeerd voor inflatie.

Voor sommige expats met een huis in Nederland dat niet wordt verhuurd, kan er nog iets leuks voortvloeien uit de renteaftrek. Er is alleen aftrek als het huis onder het fiscale begrip 'eigenwoning' valt. Onder bepaalde voorwaarden kan uw huis daaraan voldoen, ook als u in het buitenland woont. U betaalt als expat geen belasting in Nederland dus is er ook geen aftrek denken de meeste mensen. Je kunt echter vrijwillig aangifte doen waardoor je in dat jaar een negatief inkomen krijgt. Deze verliezen zijn de eerste drie jaren na vertrek nog verrekenbaar met Nederlands inkomen uit de jaren daarvoor, de zogenaamde 'carry back'. Daarna is er negen jaar 'carry forward' en het negatieve inkomen van deze negen jaren wordt verrekend na terugkomst in Nederland. Bij een hoge hypotheek zet dat zoden aan de dijk, maar er zitten wel wat fiscale haken en ogen aan. Het mooie is, dat als u dit niet wist, u nog vanaf jaar 2006 aangifte kunt (laten) doen. In overleg met de belastingdienst zijn soms ook aangiftes voor eerdere jaren mogelijk. Dat kan na terugkomst vele duizenden euro's voordeel opleveren.

Op den duur zal de hypotheekrenteaftrek waarschijnlijk verdwijnen en worden vervangen door een andere systematiek die beter past bij het Nederlandse boxenstelsel. Een goed hypotheekadvies speelt daar nu al zoveel mogelijk op in.

Suggesties over onderwerpen voor een volgende column zijn van harte welkom.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u mailen naar Henk@PlanningMasters.nl

Als onderdeel van de culturele meimaand presenteert het Holland Comité:
(meer informatie op de website: www.nederlandersinoman.com)

Klaas van der Eerden



Klaas van der Eerden met SCHWALBE

Ras-entertainer Klaas haalt met zijn nieuw humoristisch en muzikaal programma ook dit keer weer alles uit de kast om de zaal compleet uit haar dak te laten gaan. Muzikale hoogstandjes, gestoorde typetjes, hilarische verhalen, Klaas laat geen kans onbenut om het publiek aan zijn voeten te krijgen. Dat hij dan hier en daar een vette schwalbe moet maken draagt alleen maar bij aan de feestvreugde. Zal het hem lukken om het publiek op het verkeerde been te zetten?

Het publiek en de kranten zijn zeer te spreken over Schwalbe. Dat door sommigen als Klaas' beste cabaretprogramma tot nu toe wordt genoemd.

"Hij is vrolijk, muzikaal, kan zingen, dansen en zijn typetjes zijn prachtig". "Van der Eerden weet door zijn muzikaliteit zijn verhaal op een originele manier te verpakken". "Van der Eerden gaat voor herkenbaarheid en daarmee scoort hij!" (De Telegraaf)

"Van der Eerden is een rasverteller die met zijn elastieken stem het saaieste verhaal nog sjeu kan geven" (Het Parool)

ANNUAL REGATTA

3 & 4 Maart 2011



Een swingend strand weekend voor het hele gezin
Met zeilen, zand kastelen, jeu de boule en beach volley
Schrijf je in als team of individueel, voor 9 February via
Aly.Brandenburg@pdo.co.om

Lara en Aurane: sponsors van zwerfdieren



Hoi,

Wij zijn Lara en Aurane en wij hadden vorig jaar tijdens de vrijmarkt een hotdog en cocktailbar. Ons doel was om zo veel mogelijk geld binnen te halen zodat we dit konden doneren aan de Al Qurum Veterinary Clinic. Deze kliniek doet heel veel voor straatkatten en honden, maar daar is veel geld voor nodig. Vaak hebben ze dure behandelingen nodig omdat ze verwondingen hebben en ze eten natuurlijk ook veel.

We hebben uiteindelijk ruim 41 rial kunnen doneren aan de kliniek. Voor dit geld mochten we kiezen welke beestjes we wilden sponsoren.

Wij kozen voor:

Lulu, een hond die ze op de straat hadden gevonden en aangevallen was door wadi honden. Haar lijf zat onder de wonden en als je loopt kan je in een wond haar spieren en botten zien bewegen.

Ook gingen wij Fizzy Bum Bum

sponsoren maar toen kreeg die een lief en goed huisje

en kozen we daarna voor Carla.

Carla, is een klein babypoese dat nu nog medicijnen krijgt, maar binnenkort heeft ze een goed huisje nodig! Ze heeft ook bij ons gelogeed in het weekend en ze is enorm lief en aanhankelijk. Ze knort enorm hard als je haar aait.

Crusty, is een speelse kat die heel grappig is en een huisje zoekt met mensen die hem veel liefde geven. We hadden ook drie poesjes in een grote kooi bij ons stalletje neergezet om te kijken of iemand die graag wilde. Dit hopen we dit jaar weer te doen, want de poesjes kregen een leuk huisje en mensen konden zien waar ze eventueel een superleuk huisdier konden halen. Hierbij willen we iedereen bedanken voor het kopen van onze hotdogs en drankjes en voor de vele donaties die we hebben gekregen.

Dus kom op de volgende vrijmarkt bij ons lekker veel hotdogs eten en help hiermee de dieren bij Qurum Vet. Groetjes Lara en Aurane



Drikkbord

HONDENTRAINING

Lezers die een nieuwe pup hebben, of een vervolgcursus gehoorzaamheid voor de hond willen doen of een hond hebben met probleem gedrag en die graag begeleiding in het opvoeden van hun hond willen om er een goede gezinshond van te maken kunnen terecht bij Alfa Vold. Alfa is Canadese van oorsprong en traint de Duitse herders hier in Oman die professioneel ingezet worden. Deze maand kan zij gebruik gaan maken van haar nieuw opgezette trainingscentum in Bausher.

Alfa Vold
Certified Master Trainer
Managing Director
Canadian Jebel K9 Training Centre
mobile: 99419595
email: jebelk9@telus.net

Beste Raskrabbel lezers,

Normaalgesproken worden de glazen potten (met deksel), oude katoenen lappen (kapot is prima) en kranten weggegooid. Bij deze vraag ik jullie om ze voor mij te bewaren. Ik gebruik ze voor mijn werk als schilder en etser. Ik wil ze bij jullie ophalen maar je mag ze ook achterlaten op de tafel bij de voordeur op 2 Amalstreet in 't PDO camp.

Alvast hartelijk bedankt,

Agnes van der Gaag
(mobiel: 9404 1230)
(tel: 2468500)

Hallo Dames,

Het heeft even geduurd (2 jaar!!) maar eindelijk heb ik dan nu een kleine collectie nazomerkleding meegebracht uit de winkel van mijn zus in Nederland. Om precies te weten waar het om gaat is het handig haar site te bekijken!
www.anitabrinkmanmode.nl

Een kleine collectie van slechts 100 stuks hangt in mijn huis te wachten op jullie mening. Tijdens mijn inkoop heb ik rekening gehouden met het klimaat en er is dus oa gekozen voor katoen en linnen. Ook heb ik aan ons Oranjebal gedacht en deze kleur is goed vertegenwoordigd. Uiteraard is de prijs gunstig voor deze Topmode want ik heb het einde Nederlands seizoen ingekocht. Om nog meer over deze kleding te weten is het handig als je de verschillende sites bezoekt van de merken die ik hieronder vermeld. Het is echter maar een greep uit het aanbod van alle merken die ik kan inkopen. Ben je geïnteresseerd maak dan een vrijblijvende afspraak om eens te kijken. (MSQ) Koffie, thee of een drankje is er altijd.

Astrid Brinkman, 92845605

Kledinglabels;
Frank Lyman Design, Dolores, Will, Back Stage, Open End, La Strada, Sylver, Sem Per Lei, Marc Aurel, Paul & Shark, NP Collection, Blacky Dress, Airfield enz.

Nb; Deze merken heb ik nog niet gezien in Muscat. Wel in Dubai!



Te koop: commode en
hangkast babykamer.
Setprijs: RO 75
GSM: 99200247



TE KOOP



Barbie huis RO 25/000
Barbies RO 25/000
Tel: 92823630

ROYAL SENSATION



Intercon Hotel, 24 March 2011, from 7.30 PM till late, 35 RO p.p., food & drinks incl.

Dress code: black tie or national dress

Ticket sales: PDO school: Deborah 98594402, Roos 97727532

MQ area: Frank 92890189, PDO: Laas Elzenga, Orange Wing room 151, ext.78807